



Parochie

Heilige Franciscus

Kerkbalans 2017

Gratis mee te nemen

Colofon.

Parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt op 17 februari 2017

Kopij aanleveren:

**op het pastoraal centrum tot uiterlijk 6 februari 2017,
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com**

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. U kunt dan bellen naar de pastorie 691315.

Planning parochieblad 2017:

	Copydatum	Uitgave
Carnaval / Veertigdagentijd	6 februari	17 februari
Pasen / Meimaand	27 maart	7 april
Pinksteren	15 mei	26 mei
Vakantie	3 juli	14 juli

Jaargang 11 – uitgave 13 januari

NIEUWJAARSWENS

Beste wensen: zo zeggen en schrijven we het dezer dagen aan de mensen die we ontmoeten, aan hen die we willen plezieren: „Met mijn beste wensen.” Dat betekent zoveel als: „Ik hoop dat het voor jou goed mag zijn, dat het goed mag gaan met jou.

Soms vullen we die wensen in, met wat algemene verlangens die je aan iedereen kunt sturen, maar soms zijn ze heel specifiek bedoeld: „Goede gezondheid, want ik weet dat het op dat vlak niet zo schitterend is”. Of: „een goede baan, want je zoekt al een hele tijd”, „een nieuw huis en een nieuwe thuis,; „vertrouwen in je partner”; „een deugddoende viering”.

Als je jouw wens concreet kunt maken en men voelt aan dat het oprecht is, dan kan het heel waardevol en steunend zijn. Wensen zijn niet zomaar woorden.

Sommige wensen hebben een dubbele bodem: „Ik wens je vooral veel wijsheid”. Daar ben ik blij om: die persoon weet dat ik nood heb aan wijsheid in veel omstandigheden. Maar er kan ook meeklinken: „Ik wens je meer wijsheid dan vorig jaar, want je hebt de laatste tijd toch enkele blunders gemaakt”. Daarom lees ik meestal nogal aandachtig wat mensen mij wensen. Bijna altijd zijn ze toch wel goed bedoeld. Maar wat wensen ze me? En wat wensen ze zelden? Ook dat laatste is een interessante oefening”.

Deze ‘wens-en-geschenk-periode’ is waardevol om allerlei redenen. Het is de gelegenheid om contacten bij te houden, om relaties te versterken of te herstellen, om verbondenheid te beleven. Het laat de verscheidenheid zien in prentkaarten, de creativiteit en originaliteit van de ‘doe-het-zelvers’, het hele gamma van vrome meditaties over standaardformules en reclameboodschappen naar ludieke en humoristische voorstellingen. Maar het is ook een moment van confrontatie met zichzelf, van evaluatie en bezinning, nuttig bij het begin van een nieuw jaar. Wat verwacht men van mij? – en wat verwacht God van mij? Wat stond er in Zijn wenskaart? Wat heb ik naar Hem geschreven?

Niet iedereen krijgt een pak kaarten toegestuurd. Niet iedereen ontmoet veel mensen. Vooral naar hen gaat mijn wens: moge het je goed gaan, moge er vrede zijn in je hart, mogen er rondom jou mensen zijn, die om je geven, dat je mag weten en geloven dat er iemand is die van je houdt. Zelig Nieuwjaar.

Pastoor Pieter Scheepers

Pastoor Pieter Scheepers

OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR, KERK EN KERKHOF ASTEN AANGEPAST

Overall neemt de automatisering taken van mensen over. Bij banken, gemeente, medische instanties.. mensen doen meer via de computer, email en internet. Daarom wordt het ook stiller in veel winkels.

Ook op ons parochiesecretariaat merken we de gevolgen. Steeds minder mensen komen aan de deur, er wordt minder gebeld. Met het geleidelijk afnemen van de aantallen begrafenissen en vragen om kerkelijke diensten, hebben onze medewerkers soms net zoveel te doen als bankemployeés en winkelbedienden. Niet zoveel.

Om die reden hebben we besloten om het centraal parochiesecretariaat te sluiten op de dag waarop het erg stil blijft: de vrijdag. De andere dagen hebben we de bereikbaarheid verlengt en een avondopenstelling extra ingelast.

Vanaf 1 januari is het parochiesecretariaat dan ook geopend van maandag t/m donderdag van 09.30- 12.30 uur. Op dinsdag en donderdag ook van 19.00-20.00 uur.

Pastoor Scheepers heeft telefonisch spreekuur op donderdag van 18.30-19.00 uur.

Ook de openingstijden van het kerkhof en de kerk in Asten zijn aangepast. Zie hiervoor de gegevens achterin dit blad.

KERKBALANS 2017

2016 is een bewogen en enerverend jaar geweest.

Na een feestelijke installatie op 19 december 2016, zijn we van start gegaan als Franciscusparochie. Één grote parochie bestaande uit 8 geloofsgemeenschappen.

Gemeenschappen die hart hebben voor het kerkelijke leven en hun kerkgebouwen. Vele, vele enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten op allerlei gebied. Van voorbereiding op de sacramenten; van het bijhouden van begraafplaatsen en pastorietuinen; van kosteren en poetsers... noem maar op. Mensen die goud waard zijn!

Een parochie waar we ook van feesten houden! Denk maar aan het gouden jubileum van de Pauluskerk. De inzegening van de nieuwe kerststal in Someren-Eind. Het gouden priesterjubileum van Pater Jan Zwirs in Lierop. Het 70-jarig priesterjubileum van pater Tonnie van Steen in Heusden. Het gouden priesterfeest van pater Frans Wijnen in Someren-Eind. De vele feestelijke Communie- en Vormselvieringen. De huwelijken en huwelijksjubilea. En daarnaast de feestelijke vieringen op de zaterdagavond en de zondagmorgen in onze kerklocaties waar koren hun muzikale bijdrage leveren om een mooie viering gestalte te geven.

Kortom, de Franciscusparochie bestaat uit enthousiaste mensen die hun geloof in daden willen omzetten en zo de Blijde Boodschap van Jezus Christus uit willen dragen.

Wij willen "onze" kerkgemeenschap, weer terug op de kaart. Een kerk hier binnen de gemeente Asten en binnen de gemeente Someren waar plaats is voor velen!

De betrokkenheid van onze parochianen in onze gemeenschap vergroten, niet alleen van de mensen die wij regelmatig zien op straat of in de kerk, tijdens de voorbereiding van de Doop, Communie, Vormsel, huwelijk of begrafenis, maar ook voor hen die wij minder of praktisch niet

meer in de kerk zien. Want de kerk blijft open voor iedereen, de kerk met een blijvende waarde, dat hebben wij mogen ervaren tijdens de druk bezochte kerstdagen en de vele begrafenis van het afgelopen jaar.

Momenten die wij ervaren als keerpunten in ons leven. Er zijn toch speciale momenten van betrokkenheid en bezinning waar wij onze kerkgemeenschap nodig hebben in ons leven. U kunt altijd een beroep doen op een priester of pastoraal werkende in tijden van verlies, ziekenhuis opname of overgang naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Door het secretariaat te bellen kunt u in contact komen met een van de pastores of de bezoekersgroep.

Wij, als parochiegemeenschap, willen deze betrokkenheid vergroten. De mensen erop wijzen dat wij er voor elkaar kunnen en mogen zijn met een luisterend oor. De kerk wordt dan een houvast, een houvast met blijvende waarde van Gods goedheid en liefde.

Wat is u die houvast waard? Samen de kerk blijven steunen met de KERKBALANS 2017. Het mogelijk maken dat "onze" kerk mag functioneren met uw financiële steun om de kerk gaande te houden. Er zijn veel uitgaven, denk aan publicaties; secretariaat; activiteiten rondom de sacramenten; bloemen en kaarsen; organisten en dirigenten; pastores en personeel; en alle kosten rondom de vieringen en ook de uitgaven van onderhoud en verzorging van onze mooie kerkgebouwen (denk aan al het schilderwerk na de hagelschade), pastorieën en het processiepark in Ommel.

Kortom uw bijdrage wordt gebruikt om de plaatselijke kerkgemeenschap binnen de grote Franciscusparochie in balans te houden. Mogen wij een beroep doen op uw gulle gaven voor 2017?

Ondanks de economische tegenwind durven wij toch een beroep op uw mildheid te doen. De kerk is er voor iedereen, ook voor u! Gebruik het machtigingsformulier achteraan in dit blad, of maak uw bijdrage over op IBAN NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. R.K. Franciscusparochie.

Dank nogmaals voor uw bijdrage.



Het ene uiterste en het andere

Nog één maal.

Nog één maal zou Mozes voor de Farao staan.

Nog één maal - maar niet meer om hem iets te vragen.

Niet meer om te vragen, maar om nog één maal te waarschuwen.

Negen plagen hadden Egypte al getroffen.

Negen maal, en nog veel méér, wilde de Farao niet luisteren.

Maar nu zou de tiende plaag komen.

Intussen sidderden de andere Egyptenaren wel van angst.

Wat in 's hemelsnaam zou er nu weer gaan gebeuren ?

Maar de Israëlieten moesten juist een beetje bemoedigd worden.

Zoveel plagen en ellende - en nog steeds niets gewonnen . . .

Waaruit zou blijken dat deze toestand ooit zou worden opgelost ?

God doorgrondt de harten van de mensen,

van Israëlieten, van Egyptenaren en van ons.

Hij zag wat de Israëlieten nodig hadden om sterker te staan in geloof.

Ze zouden dat geloof hard nodig hebben

om de komende dagen goed door te komen . . .

Want God zou nu echt tot het uiterste gaan voor zijn volk.

Nou heeft God ook humor.

En Hij maakte handig gebruik van de angst van de Egyptenaren om zijn eigen volk te helpen.

Werd het onderhand ook geen tijd voor een kleine schadevergoeding voor al die jaren dwangarbeid en onderdrukking ?

Daarom liet God Mozes iets vreemds tegen de Israëlieten zeggen.

“Ga allemaal maar eens langs bij je Egyptische burenen,
en vraag hen wat gouden sieraden voor jezelf als geschenk !”.

Niet echt iets wat je verwacht van dwangarbeiders en hun meesters.

Maar voor de Israëlieten was het een oefening in geloof.

Als Mozes toch zegt dat God het zegt . . .

En de Egyptenaren waren bezorgd en zenuwachtig.

Als die lui nou zeggen dat Mozes zegt dat die God van hen zegt . . .

Dus waagden de Israëlieten het om die brutale vraag te stellen.

En de Egyptenaren waren ineens in een abnormaal gulle bui.

Geweldig, want nu hadden die verarmde slaven eindelijk wat rijkdom.

Maar het was vooral een voorschot op dat wat God zou gaan doen.



ALS GELOVEN ÈCHT IETS KOST

Momenteel houden wij in Nederland weer onze Aktie Kerkbalans. Het doel is om fondsen te werven voor het onderhoud van de kerkgebouwen etc. en het draaiende houden van onze parochie. Wat mag de kerk, dan wel de Kerk, u kosten ?

De Kerk heeft dus geld nodig. Toch zijn er momenteel heel veel landen waar Christen-zijn een veel hogere prijs heeft.

Waar de Kerk, als zij al mag bestaan, onder censuur van een dictatoriale regering staat.

Waar je in een heropvoedingskamp terecht komt als je betrappt wordt op het bezit van een Bijbel.

Waar bezittingen van Christenen schaamteloos onteigend worden.

Waar corruptie, marteling en moord op kerkelijke leiders aan de orde van de dag zijn.

Waar je nooit weet of de kerk waarin je een viering bijwoont niet ineens overvallen en in brand gestoken wordt.

Waar je nauwelijks met andere gelovigen bijeen kan komen, zelfs niet in huiselijke kring.

Er zijn landen waar zelfs naaste familieleden elkaar verraden als ze vermoeden dat de ander Christen is geworden.

Als u er meer van wilt weten, kijkt u dan eens op www.opendoors.nl .

Het lidmaatschap van de Kerk heeft ons, in het rustige West-Europa, de laatste paar eeuwen geen vervolging gekost, hooguit wat onbegrip van mensen in onze omgeving. Het is maar te hopen dat dat zo blijft. Maar in tussentijd kunnen wij, behalve financieel bij te dragen aan onze eigen kerkgemeenschap, misschien ook eens aan de mensen in die andere landen denken. Bijvoorbeeld door regelmatig voor hen te bidden en bijvoorbeeld een kaarsje op te steken. Laten we proberen aan onze eigen situatie voorbij te kijken, hoeveel er in ons eigen land ook in beweging is, en voor ogen houden dat we in religieus opzicht vooralsnog ontzettend gelukkige mensen zijn, die vrij zijn om hun geloof te belijden en te vieren. Hoewel ook Open Doors wel financiële steun kan gebruiken voor de ondersteuning van de gelovigen daar.

PAROCHIEBEDEVAART ASSISI



Op 30 september 2017 vertrekken we met een grote groep vanuit de gehele Franciscusparochie naar Assisi, de stad van onze patroonheilige Franciscus. Het plaatsje ligt in het dal van Spoleto, in het oeroude Umbrië in Midden-Italië.

Franciscus leefde in de 12^e eeuw en maakte een intense bekering door. Uiteindelijk leidde zijn bijzondere levenswandel tot het stichten van twee belangrijke kloosterordes, waarvan in onze tijd nog verschillende vertakkingen bestaan: de Franciscanen en de Clarissen. Zij hebben een heel eigen bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van

Europa en de Kerk, en Franciscus is ook in onze dagen voor velen een inspiratiebron. Daarom gaan wij naar Assisi om zijn feestdag, 4 oktober, met de Franciscanen mee te vieren. Op 6 oktober keren we terug.

Het betreft hier een busreis, waarbij we zowel op de heenweg als op de terugweg overnachten in Oostenrijk. De basis-reissom bedraagt €695,- per persoon inclusief reisverzekering maar exclusief annuleringsverzekering, op basis van een tweepersoonskamer. Gebruik van éénpersoonskamers is mogelijk tegen bijbetaling van €150,- . Opstapplaats is het plein voor de H.Maria-Presentatiekerk in Asten.

Voor meer informatie kunt u de reisbrochure raadplegen die achter in de kerken ligt. Maar let op, om u aan te melden dient u het aanmeldformulier met een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen naar de reisorganisatie in Maastricht – dus NIET in de parochie afgeven ! Aanmelden kan tot uiterlijk 16 april (1^e Paasdag) 2017.

IN MEMORIOM MARTIEN MANDERS

Fijn dat we samen met zovelen afscheid konden nemen van Martien Manders, onze koster, in zijn kerk.

Ik wil als vooraf beginnen met een klein stukje Bijbeltekst

De gelijkenis van 'De Talenten'

Het begin van het verhaal uit (Matteüs 25: 14 - 30)

"Het is als met iemand die op reis ging. Hij riep zijn dienaars bij zich en vertrouwde hun zijn eigendommen toe. Aan de ene gaf hij vijfduizend goudstukken, aan een andere tweeduizend en aan een derde duizend; ieder kreeg wat hij aankon. Toen vertrok hij. Onmiddellijk ging de dienaar die vijfduizend goudstukken had gekregen, er zaken mee doen en hij verdiende er vijfduizend bij. Zo deed ook de tweede en hij verdiende er tweeduizend bij. Maar de dienaar die duizend goudstukken had gekregen, ging een gat graven en verstopte het geld van zijn heer daarin.



Ik zal jullie het verdere verhaal van de evangelielezing over het gebruik van Talenten besparen. Maar weet wel dat Martien, samen met Jo, zijn Talenten, vol overgave en onvoorwaardelijk, heeft ingezet voor de parochiegemeenschap van Heusden. Hij had het ook anders kunnen doen, 30 jaar geleden.

Zijn gezondheidsproblemen zorgden ervoor dat hij het werk wat hij graag deed niet kon uitvoeren met als gevolg dat hij arbeidsongeschikt verklaard werd. Martien en Jo hadden ervoor kunnen kiezen hun verdere leven in de luwte te leven. Maar in plaats daarvan gingen ze samen, vol overgave, een avontuur aan. Een avontuur dat in eerste aanleg begon via vrijwilligerswerk in de pastorietuin. Het toenmalige parochiebestuur vroeg hem op enig moment of hij koster wilde zijn van onze parochiekerk. Uit

een ja op die vraag, vloeide een verhuizing voort vanuit hun woning aan de Vlinkert naar de pastorie.

Ik ben ervan overtuigd dat zij, op het moment van het nemen van die beslissing, niet hebben kunnen overzien waartoe deze stap zou leiden. Zonder enige ervaring maar met een wil dat hij iets van die kostertaak zou kunnen maken is hij aan zijn nieuwe leven begonnen. Jo heeft hem daarbij ten volle ondersteund. Al gauw bleek dat Martien het talent bezat om koster te zijn. Hij was bescherm- en gastheer in onze kerk. Veel mensen heeft hij bijgestaan en geholpen. Natuurlijk heeft hij ook wel eens laten horen dat mensen te ver gingen bij het gebruiken van zijn kerk. Hij heeft steeds onze pastoor gediend en gesteund. Maar ook de lekenvoorgangers uit onze parochie en andere priesters, van buiten onze kerk, stond hij bij. Bij elke viering was hij present en / of had hij de voorbereidingen getroffen die nodig waren. Maar koster zijn betekent niet dat je er alleen bij de vieringen moet zijn! Nee ook voorbereidingen voor vergaderingen in het parochiezaaltje repetities van koren of vieringen. Rondleidingen in de kerk, elke dag de kerk openen en sluiten. Kort gezegd: 7 dagen per week was hij actief.

Omdat hij dit alles nog niet genoeg vond nam hij ook de organisatie van de aanleg en onderhoud van de botanische tuin rond de pastorie op zich. In de loop der jaren verzamelde hij een groep vrijwilligers rond zich die hem hielpen om zijn tuin vorm te geven en te onderhouden.

Ten slotte mag ook niet onvermeld blijven dat hij, samen met Jo, de steun en toeverlaat is geweest voor pastoor van Steen. Met name de laatste jaren toen het met de gezondheid van Pastoor van Steen terug uit ging waren zij vaak de eerste opvang voor het oplossen van probleempjes. Of voelden ze zich bezorgd over het wel en wee van de pastoor.

Al met al kunnen we zeggen dat hij zijn Talenten ten volle heeft ingezet ten dienste van de parochie. Daar zijn we hem en Jo heel erg dankbaar voor. Die dankbaarheid is natuurlijk menigmaal geuit maar het verdient, bij dit afscheid, nog een extra onderstreping. Martien, dank voor alles wat je voor de parochiegemeenschap rond de H. Antonius van Padua kerk gedaan hebt. Rust in Vrede. We wensen Jo veel sterkte toe in de komende tijd.

Locatieraad Heusden

IN MEMORIOM EMERITUS-PASTOOR CEES SMIT

**Ik leef zo vrij als een vogeltje;
hoe minder geld ik meezeul
des te hoger vlieg ik.**

Montfort, cantiek 91,9

Op 23 december 2016 overleed te Nuth
oudpastoor Cees Smit, Montfortaan



Cees wordt geboren in Den Haag op 03 november 1941. Hij kiest voor het kleinseminarie Beresteyn in Voorschoten en vervolgt zijn opleiding in Ste Marie, Schimmert. Na het noviciaat legt hij op 08 september 1962 zijn eerste geloften af in Meerssen. Na het grootseminarie in Oirschot wordt hij priester gewijd op 06 april 1968. Ter voorbereiding op de missie volgt Cees een cursus bij Memisa in Rotterdam. En in 1969 vertrekt hij naar Jogjakarta, Indonesië voor een oriëntatie, waarna hij een benoeming krijgt voor Sintang.

“Cees Smit heeft alle colleges tot voldoening meegemaakt en toonde bij alles een grote belangstelling en interesse. Hij heeft zich dan ook op aanvaardbare wijze die mentaliteit en grondhouding eigen gemaakt, die we voor de huidige missionaire werker vereisen”, vermeldt zijn getuigschrift bij de afsluiting van de Pastorale Vorming Buitenland. Hij is klaar om zijn droom waar te maken. In 1969 vertrekt hij naar Borneo.

Daar blijkt al heel snel dat Cees missionaris is zoals de meesten van zijn medebroeders, namelijk dichtbij de mensen zijn, zoveel mogelijk hun leven delen. Cees is met weinig tevreden, hecht weinig waarde aan bezit. Voor menigeen is Cees een trouwe kameraad. Iemand op wie je altijd kunt bouwen en kunt vertrouwen. Hij voelt zich het best als hij rond kan trekken van de ene kampong naar de andere. Het is een groot gebied dat hem is toevertrouwd. Dat geeft hij zelf ook toe, zo staat te lezen in een evaluatierapport. Maar als een beroep op Cees wordt gedaan, gaat hij dat niet uit de weg. Ook niet als in 1983 zijn confraters hem vragen regionaal overste te worden.

Daardoor komt er een einde aan datgene wat hij het liefste doet. Nu is hij bestuurder die heel wat keren de reis maakt van Sintang naar Bandung. Daar is de opleiding van de Montfortanen gestart en dat vraagt ook zijn aandacht en inzet. Als verantwoordelijke krijgt hij ook te maken met spanningen met de plaatselijke bisschop. Dat vreet aan Cees. Hij is blij als hij in 1994 weer verder kan gaan met het missionaire werk Putussibau.

Het regionaal overste-zijn heeft zoveel van Cees gevergd dat hij afstand moet nemen en voor een jaar naar Nederland terugkeert. In dat jaar wordt hem duidelijk dat hij beter in Nederland kan blijven. Hij wordt gevraagd om pastoor in het Maria-heiligdom van Ommel te worden. Daar leeft Cees weer helemaal op. Hij wordt op handen gedragen, voelt zich als een vis in het water.

Zijn slechter wordende gezondheid dwingt hem om begin 2012 afscheid te nemen van zijn dierbare parochianen. Hij verhuist naar de gemeenschap van Schimmert waar hij broederlijk en gastvrij wordt ontvangen. Langzaam maar zeker verslechtert hij qua lichaam en geest. Hij verzinkt al maar meer in zichzelf. Als het niet langer lukt binnen de gemeenschap de zorg te bieden die nodig is, verhuist Cees begin 2016 naar "Op den Toren" in Nuth. Dankbaar is Cees om de verzorging en aandacht die hij krijgt. Hij leeft op als familie, bekenden uit Ommel en confraters hem bezoeken. Het wekelijkse bezoek van Maria doet hem goed. Zijn gezondheid gaat op en neer, niets wijst direct op een spoedig einde.

Zijn dood komt dan ook onverwacht, juist als het licht van de dag het weer gaat winnen van de duisternis van de nacht. Wij hopen en bidden dat Cees die nu de duisternis van een steeds slechter wordende gezondheid achter zich heeft gelaten, voort mag leven in het Licht van de Barmhartige.

Cees, dank voor wie je was en wat je voor de mensen van Borneo, voor de parochianen van Ommel en voor je confraters mocht betekenen en hebt gedaan. Rust in de liefde van God, mensgeworden in het Kind van Betlehem.

Valkenburg aan de Geul, 24 december 2016

namens de familie Smit en de Montfortanen

Peter J. Denneman smm, provinciaal overste

Donderdag 29 december werd voor oudpastoor Cees Smit de plechtige uitvaartdienst gehouden in de Sint Remigiuskerk te Schimmert.

Aansluitend werd hij begraven op het kloosterkerkhof aldaar.

Heer, schenk oud-pastoor Cees Smit de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede !

EMERITUS-PASTOOR JAN BAKKER

Emeritus-pastoor Jan Bakker, die verantwoordelijk is voor de verzorging van de H.Mis in Zorgcentrum De Lisse, is na een valpartij voorlopig niet in staat om daar de viering te leiden. Hij verblijft voor revalidatie in Zorghotel Vitassist in Helmond. U kunt hem daar natuurlijk een kaartje sturen, dat zal hij leuk vinden. Het adres is: Scheepsboulevard 2, 5705 KZ Helmond, kamer 411. De diensten in de Lisse worden voorlopig waargenomen door pastoor Scheepers en/of de paters SCJ.

TER SPRAKE.....EKARPS RET

“Bezoek eens een expositie !” - Het was in het Catharijneconvent in Utrecht. Een expositie over religieuze kunst en heilige boeken van Joden, Christenen en Moslims. Bijbels, gebedenboeken, klassieke boekrollen zoals de apostelen ze gebruikten, Torah-rollen met toebehoren . . .

En sommige waren oeroud. Handgeschreven, met kleurige illustraties en goudbelegde ornamenten. Bladzijden met in zijvakken commentaren op de commentaren op de hoofdtekst. Eén boek had pagina's met stippellijnversieringen, waarvan de stippellijnen óók nog eens teksten bleken te zijn, in lettertjes van 2, 3 millimeter. Ongelooflijk ! Rijkgeborduurde gewaden, een heleboel fonkelend zilverwerk. Twee schilderijen bleken spotprenten te zijn: van een katholieke schilder over de protestanten en van een protestante schilder over de katholieken. Juist ja.

Heel bijzonder om te zien hoe mensen al millennia lang proberen hun geloof tot uitdrukking te brengen in de kunst. Al die schrijvers, tekenaars, schilders, beeldhouwers en edelsmeden hebben ooit hun talenten ingezet om te laten zien wie God voor hen was. En het mooie is dat wij ons daar allemaal bij aan kunnen sluiten. Het hoeft geen meesterwerk te zijn, maar iedereen kan wel iets om uit te drukken dat hij zijn geloof serieus neemt en zingeving vindt bij zijn God. Al leg je maar een bloemetje neer bij een kruisbeeld.

En midden tussen al dat moois in het museum zat Jezus zelf. Nou ja, er stond tenminste een beeld dat daar wel heel dicht bij kwam. Een aangrijpende, bijna levensgrote “Christus op de koude steen”. Op Golgotha, wachtend op zijn kruisiging. Die blik !

Wat zou hij nou denken, zou je je haast afvragen, te midden van de kunstschaten. Die verwijzen voor een deel naar hem, maar zien de bezoekers ook hemzelf? Want dat was toch juist de bedoeling?

Maar ja, de meeste kunstenaars werkten ook gewoon om hun brood te verdienen. En sommige opdrachtgevers vonden het geen punt om er zelf op



het op hun verzoek gemaakte schilderij bij geschilderd te worden. Het is en blijft mensenwerk. En wat zou Jezus vinden van die spotprenten?

Geen idee of het museum dit beeld juist daarom midden in de expositie had geplaatst. Het zal wel niet. Maar de maker verdient lof, want het beeld helpt je bij de overgang van werken voor God naar leven met God, en van nadenken over Hem naar meer in Hem geloven.

Alleen is de expositie inmiddels afgelopen.

Patricia Willems

Vormsel Heusden

De viering voor het toedienen van het vormsel in Heusden vindt plaats op: **zaterdag 13 mei om 18:30 uur** in de kerk van de H. Antonius te Heusden. Het vormsel wordt toegediend door vicaris C. van den Hout. Kinderen uit Heusden die op een andere school zitten kunnen zich aanmelden bij Toos van der Velden (tel. 670560).

Begin maart vindt er een informatieavond plaats waar u als ouder, samen met uw kind, voor uitgenodigd wordt. Deze wordt gehouden op de Antoniuschool (in de klas van groep 8). De uitnodiging voor deze avond volgt nog. Tot ziens !

De vormselwerkgroep

PASSIECONCERT AGK "PUUR SANGH"

Zaterdag 11 maart verzorgt AGK Puur Sang een mooi Passieconcert in de H.Maria-Presentatiekerk in Asten. Aanvang 20.30 uur.

Uitgevoerd wordt: 'Die sieben Worte Jesus am Kreuz' van César Franck. Dit is een samenwerkingsproject tussen gemengd koor Zang en Vriendschap uit Oisterwijk en Puur Sangh.

In de volgende editie van het parochieblad zullen wij u nader informeren over deze samenwerking.

DE VIERING VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE, deel VI

Beste mensen,

In dit zesde en laatste deel over het sacrament van de heilige Eucharistie gaan wij verder op het moment net vóór de communie-uitreiking.

De priester toont het Lichaam van Christus aan de gelovigen en houdt daarbij de gewijde hostie omhoog. Wij herhalen daarbij de woorden van de honderdman (zie Matteüs 8, 8): *Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.*

Dan ontvangen wij het lichaam en bloed van de verrezen Heer. Het is de meest innige vereniging met Jezus Christus zelf: *“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.”* (Johannes 6, 56) Door de gemeenschap met Jezus Christus in de heilige Eucharistie wordt ons leven met genade vermeerderd en groeien wij naar onsterfelijkheid: *“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”* (Johannes 6, 54)

De heilige Communie ontvangen vraagt om een serieus gewetensonderzoek en een zorgvuldige voorbereiding. De apostel Paulus benadrukt dit: *“Wie op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren.”* (1 Korintiërs 11, 27). Bijzonder belangrijk is hierbij de verzoening met God en de naaste. (zie Matteüs 5, 23-24) Immers, de heilige Communie is “communio” = “gemeenschap” met het kerkelijke Lichaam van de Heer. Daarbij is het vieren van de heilige Eucharistie hét “teken van eenheid” en dé “band van de liefde”. Daarom wordt door de kerk gevraagd om zware zonden eerst te biechten, omdat dit de verzoening is met God en Zijn Kerk.

Na het ontvangen van de heilige Communie bidden we een tijd in stilte, waarin wij Jezus Christus heel nabij zijn met ons hart. Vervolgens vat de priester ons gebed samen in het “gebed na de communie”.

In dit gebed wordt dank gezegd om onze deelname aan de heilige Eucharistie. Er wordt daarbij verwezen naar de taak die op ons wacht en tenslotte wordt ook een perspectief geopend op eeuwig leven.:

“Barmhartige God, de Redder van de wereld, die op deze dag geboren is, heeft ons het vermogen gegeven om kinderen van God te worden. Wij bidden U: moge Hij ons ook de gave schenken van de onsterfelijkheid. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.”

(“Gebed na de communie” op eerste Kerstdag)

Slot van de Dienst

Tot slot kan de priester nog enkele mededelingen doen en spreekt hij een kort zendingswoord uit.

Hij geeft de zegen en zendt de gelovigen heen met de woorden: *„Gaaf nu allen heen in vrede”*. Dit wordt beantwoordt met: *„Wij danken God”*. Dat zijn de laatste woorden van de eucharistieviering.

Ze zijn meteen ook de samenvatting ervan, want “eucharistie” betekent “dank U zeggen.” Wij gaan als christenen weer op weg door het dagelijks leven, maar wél: *“Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij.”*(Galaten 2, 20)

Men zegt soms *„De heilige Eucharistie staat zo ver van ons leven...”*

Is het niet andersom?

„Ons leven staat zo veraf van de heilige Eucharistie!”

kapelaan Harold van Overbeek



Mededelingen van de redactie

Angelus per mail ontvangen

Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via redactie.angelus.pbl@gmail.com. Dan ontvangt u voortaan Angelus als PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres.

Verzending van een papieren Angelus per post is echter NIET mogelijk.

Angelus en de parochienieuwsbrief

We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad – deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus !

100^e VERJAARDAG EMERITUS-PASTOOR VAN STEEN

Hoewel pastoor van Steen inmiddels verhuisd is viert hij zijn verjaardag nog wel bij ons in Heusden. Dit betekent het volgende:

Zaterdag 11 februari is er géén viering.

Zondag 12 februari om 10.30 uur is er een Eucharistieviering i.v.m. de 100 ste verjaardag van pater AJ van Steen.

Na de viering kan iedereen hem feliciteren. De preciese locatie daarvoor wordt nog bekend gemaakt. Iedereen is welkom !

KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:

- 6 nov. Evi en Puck Hammecher
Dochters van Mark Hammecher en Anouk van Lierop
- 18 dec. Jelle van Lieshout
Zoon van Jaap van Lieshout en Judith van Loon
- 8 jan. Senn Bankers
Dochter van Tim Bankers en Lieke Respen
- 8 jan. Lisa Willems
Docher van Geert Willems en Kelly van Seggelen
- 8 jan. Veerle Hammecher
Dochter van Eric Hammecher en Linda Engelen

Overleden:

- | | | |
|---------|--|---------|
| 5 dec. | Maria Leenders – Kuijpers, De Loo | 81 jaar |
| 9 dec. | Beth Bennenbroek-Berkvens, Deken van Pelthof | 84 jaar |
| 17 dec. | Thea Leenen – Knapen, Burg. Ruttenplein | 78 jaar |
| 18 dec. | Mia Swinkels-Salimans, Deken van Pelthof | 84 jaar |
| 21 dec. | Martien Manders, Vorstermansplein | 78 jaar |
| 23 dec. | Oud-pastoor Cees Smit smm, “Op Den Toren” (Nuth) | 75 jaar |
| 23 dec. | Miet Sillekes – Loomans, Deken Meijerstraat | 82 jaar |

VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	pater Xavier
18.00 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
18.30 uur	Heusden	pater Zwirs of Wocogroep
18.30 uur	Asten	pastoor Scheepers

Zondag:

9.30 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
9.30 uur	Someren-Dorp	pater Xavier of pastoor Scheepers
10.00 uur	Lierop	pater Zwirs
11.00 uur	Asten	pastoor Scheepers
11.00 uur	Someren-Heide of Pauluskerk Someren	pater Xavier

Maandag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
10.30 uur	Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
9.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
17.00 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

DE INVULLING VAN DE WEEKEINDVIERINGEN

Let op de gewijzigde tijden !

Zaterdag 14 januari

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Presentatieviering Communicanten, kinderkoor Dauwdruppeltjes
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 15 januari

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor Uitreiking Doopdruppels

Zaterdag 21 januari

18.00 uur	Ommel	Bidweek voor de eenheid Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Heusdens Gemengd Koor

Zondag 22 januari

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 28 januari

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Amicitia

Zondag 29 januari

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 4 februari

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering

Zondag 5 februari

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia met Blasiuszegen
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 11 februari

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - volkszang
18.30 uur	Heusden	GEEN VIERING !

Zondag 12 februari

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
10.30 uur	Heusden	Eucharistieviering ter gelegenheid van 100 ^e verjaardag van emeritus-pastoor van Steen
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 18 februari

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering – Bonum Tenete
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Incantare

Zondag 19 februari

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 25 februari

14.11 uur	Ommel	Carnaval Carnavalsmis Blaaskapel d'Ommelaers
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering – Vocal Surprise
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Carnavalsvereniging

Zondag 26 februari

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

Het secretariaat is gevestigd op Kerkstraat 4. Tel. 0493 – 691315.

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Website: www.rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van de leden van het pastoraal team:

Pastoor P.Scheepers 0493 - 691315 Spoed: 06 - 12544325

Telefonisch spreekuur pastoor: donderdag 18.30 - 19.00 uur

Kapelaan v. Overbeek 0493 - 691415 Spoed: 06 - 12192197

Pater Xavier 0493 - 491215 Spoed: 06 - 85248780

Pater Zwirs 0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Maandag tm. vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,
op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
en na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.

vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam € 2,50.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Angelusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren

Spreekuur op de pastorie in Someren:

Woensdag 13.30 – 16.00 uur

Tel. 0493 – 491215

E-mail info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

KERKBIJDRAGE

Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 4
Periodieke gift in geld i.v.m. Aktie Kerkbalans / Gezinsbijdrage 2017

Gegevens schenker

(parochiaan)

Naam _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum

Straat en huisnummer _____

Postcode/Woonplaats _____

Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K. Angelusparochie

om (bedrag in cijfers) € ,

(bedrag in letters) _____ euro

met ingang van dd-mm-jj: _____

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

In volgende termijnen { } per maand { } per kwartaal
{ } per halfjaar { } per jaar
{ } eenmalig
{ } anders, nl. _____

Ondertekening door schenker

Plaats _____

Datum _____

Handtekening