

KERK BALANS



Parochie

Heilige Franciscus

Winter 2016

Gratis mee te nemen

Colofon.

Parochieblad van de H. Franciscus parochie
voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2,
5721 GV Asten. Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis
bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie 691315
Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerk
en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

***De volgende editie verschijnt op 22 februari bij gelegenheid van de
40-dagentijd.***

Kopij aanleveren op het pastoraal centrum tot uiterlijk 15 februari 2016

Email: redactiehmp@hotmail.com

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in
aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook
om een gesprek vragen. U kunt dan bellen naar de pastorie 691315.

Jaargang 10 – uitgave 11 januari 2016

Overzicht uitgave parochieblad 2016**Jaargang 10**

	Copydatum	Uitgave
40 dagentijd	15 februari	22 februari
Paastijd	4 april	11 april
Vakantie	4 juli	11 juli
Herfst	19 september	26 september
Advent-Kerst	14 november	30 november

BESTE MEDEPAROCHIANEN

Wanneer ik dit schrijf zijn we aan de laatste dagen van het jaar 2015 bezig en staat het nieuwe jaar klaar om van start te gaan. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd zowel in positieve dan wel in negatieve zin. Het is een jaar van afscheid nemen en een jaar van vernieuwing geweest. Nieuwe uitdagingen zowel in de nieuwe fusieparochie H. Franciscus Asten-Someren als ook in ons privéleven staan voor de deur. Wanneer we terugkijken op het afgelopen jaar vallen enkele dingen op die ik nog een keer wil benoemen. Het is een turbulent jaar geweest in verband met de berichten in de media en op straat waarvan u ongetwijfeld op de hoogte bent. Personen zijn beschadigd en onze parochie kwam indirect ook in een bepaald daglicht te staan. Daar tegenover staat dat alle diensten in onze kerk altijd op een waardige en waardevolle manier hebben plaats gevonden. We hebben ondertussen een nieuwe start gemaakt in de nieuwe fusieparochie H. Franciscus Asten-Someren. De nieuwe ontwikkelingen stemmen ons hoopvol. We hebben kennis mogen maken met onze nieuwe pastoor Pieter Scheepers die in de Installatieviering op zaterdag 19 december, op de dag van zijn verjaardag, door Bisschop Mgr. Hurkmans is geïnstalleerd als pastoor van de H. Franciscusparochie. Zelf heb ik, namens de H. Maria Presentatiekerk, deelgenomen aan de installatiecommissie om samen met de contactpersonen van de zeven andere kerken in onze parochie Asten-Someren de installatieviering voor te bereiden. De samenwerking met de andere contactpersonen van de verschillende kerken heb ik als heel waardevol ervaren. Ik vond het heel plezierig om op deze manier samen iets tot stand te brengen. Zoals u gezien heeft resulteerde dit in een, letterlijk en figuurlijk, warme en gloedvolle Installatieviering, een muzikale optocht en een heel druk bezochte receptie. Als deze Installatieviering de toon heeft gezet voor de samenwerking in de toekomst zie ik deze toekomst rooskleurig tegemoet. Nogmaals dank aan eenieder voor zijn of haar bijdrage aan het slagen van deze dag. Misschien kunnen we op een bepaalde manier, als een soort contactgroep voor de acht kerken, onze samenwerking verder voortzetten in het nieuwe jaar. Het is nu tijd om vooruit te kijken en te geloven in samenwerking, nu en in de toekomst. Onder leiding van onze nieuwe pastoor Pieter Scheepers, waar ik alle vertrouwen in heb, gaan we verder op weg zoals Jezus die ons is voorgedaan. Ook het bestuur van de H. Franciscusparochie willen we alle wijsheid toewensen bij de te nemen stappen om te komen tot een verdere opbouw van onze geloofsgemeenschap, de Heilige Franciscusparochie.

Namens de Locatieraad H. Maria Presentatie Asten wil ik iedereen een zalig Nieuwjaar wensen. Alle goeds in het nieuwe jaar.

Jan Coolen, voorzitter Locatieraad H. Maria Presentatie, Asten.

JANUARI IS SAAI

Het is weer helemaal januari. De saaiste maand van het jaar.
Buiten is het zes dagen per week grauw weer.
Vijf weken doen met het salaris dat maar voor vier weken toereikend is.
Geen leuke kaarten meer bij de post. Alleen maar rekeningen en berichten van tariefverhogingen.
Niks leuks in het vooruitzicht, behalve één vervelende verjaardagvisite.
En het duurt nog minstens twee maanden voor de eerste groene puntjes weer aan bomen en struiken komen.
Januari en februari zijn echt van die grauwe, saaie maanden.
Het is koud of nat weer. Regen, sneeuw of natte sneeuw. Af en toe een zonnige dag er tussen door.
Alleen de echte carnavalsvierders zijn nu druk in de weer met prinsenrecepties en de organisatie van het carnavalsfeest.
Maar dat geldt ook maar voor een bepaald groepje.
Betekent dus dat je de gezelligheid thuis moet opzoeken.
Knus op de bank met een boek en een goede film op de tv.
Dat laatste is ook niet alles, of je moet een tv-verslaafde zijn.
Want van de een en dertig zenders hebben er dertig doorgaans een onbenullig programma of een praatshow waar je ook niet echt vrolijk van wordt.
Je ziet dan van die mensen die hun hele hebben en houwen, wat doorgaans ook niet echt fraai is, voor de televisie blootleggen, een deuntje huilen en aan het eind van de uitzending de gespreksleider om de nek vallen, dankbaar voor de oplossing die hij aangereikt heeft.
Achter de schermen rollen de euro's.
Nee, niet echt de ideale manier om een saaie maand door te komen.
In de kerk is het ook al zo'n saaie tijd. De zoveelste zondag na Driekoningen.
Het heeft allemaal natuurlijk niets met het weer of met de kerk te maken.
Die grauwheid zit in je zelf. Het is eigenlijk gewoon het verlangen naar het voorjaar; naar de zon, de terrassen, de tijd dat je weer zonder jas naar buiten kunt en uiteindelijk naar de vakantie.
De tijd dat je even niet hoeft en mag doen waar je zelf zin in hebt. Dat je jezelf dus echt fijn voelt.
En dat is eigenlijk raar, want je zou je het hele jaar door fijn moeten voelen.
Dat moet niet afhangen van het klimaat buiten, dat moet in jezelf zitten.
Een beetje meer tevredenheid met wat je hebt en met het feit dat je gezond bent, doet wonderen.
Veel mensen kunnen dat helaas niet van zichzelf zeggen.
Als je iemand in een rolstoel voorbij ziet komen of, als er een ziekenwagen langs scheurt, als je de overlijdensberichten in de krant leest, moet je eigenlijk heel opgewekt over jezelf raken en je tobberige stemming snel aan de kant schuiven.
Want op zo'n moment kun je dankbaar zijn, omdat het leven in feite heel zonnig is.

Pastoor Pieter Scheepers

DANKBETUIGING

Onvergetelijk!

Want dat was 19 december 2015; de dag van mijn 44^e verjaardag!

Wat een feest!!!

De start van onze nieuwe parochie; mijn installatie en ook nog eens jarig zijn!

Zo'n grootse verjaardag heb ik nog nooit gehad!

Ik heb het ervaren als een hartverwarmend welkom in een open, gastvrije en warme gemeenschap.

Een goed begin van hopelijk heel veel goed werk!

Ik wil daarom, ook via deze weg, iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk danken:

Mgr. Hurkmans en mijn pastoraal team

Mijn collega-priesters

De werkgroep Installatie

Alle vrijwilligers

Het kerkbestuur en de locatieraden

De gezamenlijke koren, dirigenten en organisten

De acolieten en de misdienaars

De bloemengroep en de poetsgroep

De koster; de fotografen en Siris.

De bouwers van de kerststal

Onze beiaardier Rosemarie Seuntiëns

De vertegenwoordigers van de diverse gilden en muziekverenigingen.

Dank ook aan mijn ouders, mijn broer en zijn gezin, mijn familie en vrienden en alle mensen ook uit mijn vorige parochies!

Te veel om op te noemen - en dat tekent de rijkdom van onze nieuwe Franciscusparochie.

De vele goede wensen, enthousiaste reacties, lieve woorden, kaarten, facebookberichtjes, persoonlijke cadeautjes, bloemen en wijn hebben de installatieplechtigheid voor mij bijzonder en onvergetelijk gemaakt en dat ervaar ik als een bemoediging en een warm welkom!

Een hartelijke groet en tot ziens! In de straat of in de kerk!

Dank! Vrede en alle goeds!

Pastoor Pieter Scheepers

KERKBALANS 2016

In januari 2016 vindt weer de landelijke actie Kerkbalans plaats.

Ook de Franciscusparochie neemt uiteraard deel aan deze actie, want de opbrengst hiervan is voor onze parochie van groot 'levensbelang'.

Het thema voor de komende actie 2016 is: "Mijn kerk".

Ja, u leest het goed, een open thema,

want elke parochiaan mag het naar zijn eigen beleving invullen.

Zo kan het voor elke parochiaan persoonlijk anders zijn, afhankelijk van ieders ervaring.

"Mijn kerk ... inspireert"

"Mijn kerk ... viert"

"Mijn kerk ... deelt"

"Mijn kerk ... leeft"

Mogelijk is onze parochie voor u de kerk waar u getroost wordt als er verdriet is, of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Waar u geïnspireerd wordt om voor anderen het goede te zoeken.

Een plek waar God wordt gezocht en gevonden.

Een onmisbare pijler in onze samenleving.

Wat is het u en jou waard, dat deze kerk aanwezig is en blijft in onze samenleving?

Dat de mensen in de kerk zich voor ons inzetten als we een beroep op hen doen?

Dat we elk weekend naar een mooi verzorgde viering kunnen gaan?

Dat de kerk er gewoon is?

De parochies in Nederland zijn helemaal afhankelijk van de bijdragen van hun parochianen: van u, van jou dus.

Van onze giften worden pastores en beroepskrachten betaald, maar ook de gebouwen, de vieringen, de diaconie en de geloofsoverdracht.

Het gaat dus niet alleen om het kerkgebouw maar vooral om het werk van Kerk-zijn in onze geloofsgemeenschap.

Een gemeenschap van mensen die, ondanks alle verschillen, meerdere gemeenschappelijke zaken belangrijk vinden.

Solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor medemensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet.

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze parochie, om de waarden waarvoor de Franciscusparochie staat, en die wij ieder op onze eigen manier belangrijk vinden, te kunnen voortzetten en doorgeven.

Voor uw bijdragen jaar in, jaar uit, is het kerkbestuur u heel dankbaar.

Misschien gaf u nog niet eerder een kerkbijdrage:

dan is het een goed voornemen om hier in 2016 een begin mee te maken!

En wist u, dat het periodiek schenken aan de actie Kerkbalans via een 5 jarige overeenkomst met de parochie voor u én de parochie zeer aantrekkelijk kan zijn, omdat het een belastingvoordeel kan opleveren?

Er geldt hiervoor namelijk geen drempel en geen maximum.

En wist u overigens ook dat u de parochie als goed doel kunt opnemen in uw testament?

"Mijn kerk ... in balans,

want het is belangrijk ook een financieel gezonde parochie te zijn".

EEN BIJZONDERE HOOGMIS

Op zondag 17 januari zal er in de H. Maria Presentatiekerk te Asten een bijzondere Hoogmis plaatsvinden om 10.30 uur.

De gezangen tijdens deze viering worden verzorgd door het bekende Helmonds Slavisch Koor.

De uitvoering daarvan komt uit de Russisch-orthodoxe liturgie, en zal de Hoogmis een bijzonder karakter geven; de teksten van de liederen zullen beschikbaar zijn. Het koor treedt op in traditionele klederdracht.

Onmiddellijk na de dienst zal het koor een miniconcert verzorgen in de kerk.

Begeleiding en directie zijn in handen van Antoine van Wanrooij.

Het Helmonds Slavisch Koor bestaat bijna 25 jaar en is uniek in onze regio; het koor beschikt over een flinke bibliotheek, welke bestaat uit werken van bekende componisten alsmede van enige anonieme auteurs. Naast veel liturgisch werk is er ook aandacht voor Slavische volksmuziek.

Voor deze laatste categorie zijn er speciaal voor het koor bewerkingen gemaakt.

Het Helmonds Slavisch Koor heeft een indrukwekkende lijst met optredens afgewerkt, zowel in eigen land als daarbuiten. In 2017 staat een heuse opera op de agenda: Het Sneeuwmeisje van componist Rimsky Korsakov.

Voor de liefhebbers van Slavische muziek zijn er 2 CD's beschikbaar.



DOOPZONDAGEN 2016 IN ASTEN

Pastoor Scheepers doopt in Asten op vaste zondagen, te weten:

10 januari; 14 februari; 6 maart; 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 7 augustus; 4 september; 2 oktober; 6 november en 11 december.

Telkens om 12.30 uur; 13.15 uur en 14.00 uur.

De tijden worden op volgorde van aanvraag ingevuld.

Opgave via het parochiecentrum in Asten; u krijgt dan een informatiepakket per mail toegestuurd.

GREGORIAANS KOOR ASTEN ZOEKT NIEUWE LEDEN

Het Gregoriaanse koor, dat in 2014 is ontstaan uit een cursus, gaat verder.

Inmiddels hebben we al meerdere vieringen verzorgd in Ommel, en het is onze bedoeling dat we daarmee doorgaan, maar ook af en toe in andere kerken in Asten en omgeving zingen.

De basisstof van de cursus is afgerond en we beginnen een repertoire op te bouwen. Dit repertoire bestaat uit louter traditioneel Gregoriaans, dat wil zeggen, éénstemmige Latijnse gezangen zoals die ook in de kloosters worden gezongen. We zingen de vaste gezangen met orgelbegeleiding, maar vooral wisselende gezangen uit het Graduale Simplex en af en toe uit het Graduale Triplex, en dit zonder instrumentale begeleiding. Hoewel er veel kerkkoren zijn in onze regio is ons koor vrijwel uniek in deze repertoirekeuze. Er maken zowel dames als heren deel uit van het koor, afkomstig uit de gehele regio Peelland. We zouden er graag nog enkele leden bij hebben, heren maar vooral ook dames. Kennis van Gregoriaans is niet vereist, affiniteit met het genre en enige aanleg voor zingen wel.

Mensen die kennis willen maken met de basisprincipes van de Gregoriaanse zang kunnen vrijblijvend meedoen met enkele proefrepetities. Ze mogen komen luisteren en mogen meteen proberen mee te zingen. Daarna kunnen zij beslissen of zij zich bij het koor aan willen sluiten. Voor beginnende zangers kunnen extra repetities worden ingepland.

De repetities zijn normaal gesproken in het zijzaaltje van de H.Maria-Presentatiekerk in Asten, op vrijdagen van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt gerust binnenlopen op 22 januari, 5 februari of 12 februari. Neemt u de ingang aan de Wilhelminastraat, aan de rechterkant van de kerk, bij het trapje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dirigent, Dhr. Wim Boerekamp, tel. 0493 – 313796. Voor meer informatie, zie ook www.gregoriaans.com.

Heel veel geduld

Soms moet een mens veel geduld hebben.

Dat gold ook voor Mozes en Aäron, en het gold zelfs voor God.

De hoeveelste keer hadden ze de Farao nu al gevraagd: "Laat mijn volk gaan, zegt de Heer, om Mij te aanbidden"?

De Farao wilde dat niet, maar daar kwam alleen maar ellende van. Nu zat bijna heel Egypte weer vol steekvliegen, behalve het gebied waar de Israëlieten woonden.

Maar toch . . . zou hij nu eindelijk toegeven?

De Farao riep Mozes en Aäron bij zich, en vroeg: "Kunnen jullie je God niet gewoon hier in Egypte aanbidden?" Ja, dat is een goeie vraag, want God is toch overal?

Maar Mozes zei dat de Egyptenaren dat niet zo leuk zouden vinden. Ze zouden dieren slachten en offeren, ook kalfjes en lammetjes. En de Egyptenaren hadden goden die daarop leken. Het zou hen boos maken als ze die zouden offeren.

Dus antwoordde Mozes: "Nee, wij moeten echt een heel eind de woestijn in trekken".

En dat vond de Farao dan weer geen goed idee.

"Jullie mogen best de woestijn in trekken, maar niet zo ver weg!".

Hij was natuurlijk bang dat ze dan niet meer terug zouden komen. Dan zou hij ineens een heleboel slaven kwijtraken.

Maar hij begon ook te begrijpen dat Mozes en Aäron een machtige God hadden, en dat zij die machtige God konden beïnvloeden . . .

"Bid voor mij", piepte hij dus, want hij wilde van die steekvliegen af. Nou, vooruit.

Mozes beloofde de Farao dat hij ervoor zou bidden. Hij beloofde zelfs dat God dat gebed zou verhoren: dat is geloof.

"Maar, Farao", voegde hij er nog aan toe,

"U kunt maar beter niet wéér net doen alsof u toegeeft terwijl u ons toch niet echt wilt laten gaan!".

En de steekvliegen verdwenen, en daar was heel Egypte blij om. Maar de Farao wilde het volk niet laten gaan, ook geen klein stukje.

Soms moet een mens dus veel geduld hebben.

Heel veel geduld.



“Wat mag de kerk u kosten?” - Dat is een slogan van Actie Kerkbalans, waarmee zij aandacht vraagt voor de financiële situatie van de parochies en de mogelijke bijdrage van de parochianen daaraan. Wat mag het kerkgebouw of de Kerkgemeenschap u kosten? Een euro in de collecteschaal op zondag? Een jaarlijkse kerkbijdrage? Een donatie als er een speciale actie is? Voor de meeste mensen zal het daar wel bij blijven, en het hangt natuurlijk ook van je mogelijkheden af. Hoewel er protestante gemeentes zijn waar het heel normaal is dat iedereen tienden aan de Kerk betaalt, 10 % van zijn inkomen, of dat nou hoog is of laag!

Maar er zijn plaatsen genoeg waar de Kerk haar leden meer kost dan alleen maar een geldbedrag. In steeds meer landen worden Christenen onderdrukt. De lichtste vorm is discriminatie, zoals de Joden die in de jaren '30 van de vorige eeuw ervoeren: een mix van officiële uitsluiting en openbare onveiligheid. In het ergste geval worden Christenen bedreigd op elk terrein van hen leven, en riskeren zij gevangenschap, marteling, inbeslagname van goederen, werk- of heropvoedingskampen en brute moord. Dat laatste zien we de laatste tijd vaak op het journaal. De meeste onderdrukkers zijn radicale Moslims, maar ook in communistische dictaturen zoals China en Noord-Korea zijn Christenen verre van veilig. En toch schijnt het dat de Kerk juist daar, tegen alle verdrukking in, hard groeit!

De gelovigen zijn zich daar zeer bewust van hun anders-zijn, volharden in gebed en maken radicaal de keuze voor vergeving, want anders zouden ze er zelf aan kapot gaan. Ze komen in het geheim samen en leren Bijbelpassages van buiten, omdat het bezit van een Bijbel te gevaarlijk is.

Wij horen hun indrukwekkende getuigenissen, en zij horen over de staat van de Kerk in West-Europa. En zij bidden nota bene voor ons, dat we weer geestelijk wakker worden, een bewuste keuze voor Jezus maken, ons hart daarin leggen en méér doen dan het gewone.

Iedere kerkbijdrage is welkom, maar mag de Kerk u iets méér kosten dan dat?



GESLAAGDE ACTIE KERSTPAKKETTEN

Inderdaad, opnieuw is de actie kerstpakketten voor de minima in Asten zeer succesvol gebleken; nu reeds voor de 12^e keer.

Wat in 2002 begon met 2 boodschappenpakketten, groeide gestaag naar 100 pakketten in 2015.

Het pakket bestond uit 20 goede producten geleverd door supermarkt Plus Rijsemus, die zich wederom een gulle gastheer toonde.

Een woord van dank voor iedereen die aan de actie heeft meegewerkt; of het nu iemand was die een compleet pakket gaf of de dame die één blik aanbood.

Een groot compliment aan de mensen van Gilde St. Joris en de harde werkers van van de parochie H. Franciscus.

Ook de inpakdames van de inpakservice op maandag, hartelijk dank.

In week 51 zijn de pakketten verdeeld door Onis vluchtelingenwerk, De LEVgroep, het WMO-loket van de gemeente en het Pastoraal centrum van de parochie.

Ook zonder kosten kun je een **goed gevoel** ervaren.

KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:

6 sept.	Raf Cranenbroek Zoon van Frank Cranenbroek en Carlien van Bussel
18 okt.	Dieke Bukkems Dochter van Johan Bukkems en Sanne van Wetten
13 dec.	Pleun van Vlerken Dochter van Frank van Vlerken en Lindy Kooter
1 jan. 2016	Jaivy van Leuken, Zoon van Gerald van Leuken en Jorien Groenemans

Overleden:

26-8	Jo Camp Beusakker, Someren	58 jaar
08-10	Jan van den Heuvel Boerenkamplaan, Someren	71 jaar
25-11	Jo Berkers-Aarts Pastoor van Ervenstraat, Ommel	88 jaar
29-11	Frans Haasen Hoodries, Heusden	86 jaar
02-12	Thieu Mutters Deken Meijerstraat, Asten	85 jaar
03-12	Nellie Timmermans-Meulendijks Uranusstraat, Asten	70 jaar

03-12	Nellie Timmermans-Meulendijks Uranusstraat, Asten	70 jaar
09-12	Frits Raijmakers Hof van Bluysen, Asten	94 jaar
02-01-2016	Nelly Vliegenberg-v.d. Burgt Deken Meijerstraat Asten	98 jaar

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Voor misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang. Voor nadere informatie kunt u ook terecht op onze website. Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Op werkdagen zijn de reguliere vieringen als volgt:

H. Maria Presentatiekerk Asten

do. 18.30 u Eucharistie

O.L.V Presentatiekerk Ommel

Ma t/m vr. 08.30 u Ochtend Mis en elke Di. 19.00 u Uitstelling

Zorgcentrum De Lisse

Ma. 10.30 u 3e verdieping (Em. pastoor Bakker)

WEEKEINDVIERINGEN DE KOMENDE TIJD

Zaterdag 9 januari

O.L.V. Presentatie Ommel	18.15 u Eucharistie
H. Maria Presentatie Asten	18.30 u Eucharistie - Presentatie van de communicanten - La Finessa
H. Antonius v. Padua Heusden	Geen viering

Zondag 10 januari

Doop van de Heer

H. Antonius v. Padua Heusden	09.15 u Eucharistie - Kerkkoor
O.L.V. Presentatie Ommel	10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
H. Maria Presentatie Asten	10.30 u Eucharistie - Jozefkoor

Zaterdag 16 januari

O.L.V. Presentatie Ommel	18.15 u Eucharistie
H. Maria Presentatie Asten	18.30 u Eucharistie - Jozefkoor
H. Antonius v. Padua Heusden	19.00 u Woord & Communiedienst

Zondag 17 januari

2^e zondag door het jaar

H. Antonius v. Padua Heusden	09.15 u Eucharistie
O.L.V. Presentatie Ommel	10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
H. Maria Presentatie Asten	10.30 u Eucharistie - Helmonds Slavisch koor

Zaterdag 23 januari

O.L.V. Presentatie Ommel 18.15 u Eucharistie
 H. Maria Presentatie Asten 18.30 u Eucharistie - Jozefkoor
 H. Antonius v. Padua Heusden 19.00 u Geen viering

Zondag 24 januari

H. Antonius v. Padua Heusden 9.15 u Eucharistie - Amicitia
 O.L.V. Presentatie Ommel 10.00 u Eucharistie - Ceciliakoar
 H. Maria Presentatie Asten 10.30 u Eucharistie - Mariakoar

3^e zondag door het jaar**Zaterdag 30 januari**

H. Maria Presentatie Asten 18.30 u Eucharistie - In Cantare
 O.L.V. Presentatie Ommel 18.15 u Eucharistie
 H. Antonius v. Padua Heusden Geen viering

ZONDAGEN-VOORAVOND**Zondag 31 januari**

H. Antonius v. Padua Heusden 9.15 u Eucharistie - Kerkkoar
 O.L.V. Presentatie Ommel 10.00 u Eucharistie - Ceciliakoar
 H. Maria Presentatie Asten 10.30 u Eucharistie - Jozefkoar

4^e zondag door het jaar**Zaterdag 6 februari**

O.L.V. Presentatie Ommel 14.11 Carnavalsmis - Blaaskapel d'Ommelaers
 O.L.V. Presentatie Ommel 18.15 u Eucharistie
 H. Maria Presentatie Asten 18.30 u Carnavalsmis -
 Asteiner Blaaskapel + Klotkoar
 H. Antonius v. Padua Heusden 19.00 u Woord & Communie - CV de Peelvrujters

Zondag 7 februari

H. Maria Presentatie Asten 10.30u Eucharistie - Mariakoar
 O.L.V. Presentatie Ommel 10.00 u Eucharistie - Ceciliakoar
 H. Antonius v. Padua Heusden 09.15 u Eucharistie

5^e Zondag door het jaar**Woensdag 10 februari**

H. Maria Presentatie Asten 19.00 u Eucharistie met Asoplegging- Jozefkoar
 H. Antonius v. Padua Heusden 19.00 u Viering - Kerkkoar
 O.L.V. Presentatie Ommel 8.30 u Eucharistie met Asoplegging
 O.L.V. Presentatie Ommel 19.00 u Eucharistie met Asoplegging - Ceciliakoar

Asoplegging**Zaterdag 13 februari**

H. Maria Presentatie Asten 18.30 u Eucharistie - Mariakoar
 O.L.V. Presentatie Ommel 18.15 u Eucharistie
 H. Antonius v. Padua Heusden Geen viering

Zondag 14 februari

Maria Presentatie Asten 10.30u Eucharistie - Jozefkoar
 O.L.V. Presentatie Ommel 10.00 u Eucharistie - Ceciliakoar
 H. Antonius v. Padua Heusden 09.15 u Eucharistie - Kerkkoar

1^e zondag 40 dagentijd

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat

Maandag	10.00 – 12.00 uur
Dinsdag	10.00 – 12.00 uur
Woensdag	10.00 – 12.00 uur
Donderdag	10.00 – 12.00 uur 19.00 – 20.00 uur
Vrijdag	10.00 – 12.00 uur

De R.K. H.Franciscus parochie is gevestigd op: Kerkstraat 2, 5721 GV Asten
Het secretariaat op Kerkstraat 4. tel. 0493 – 691315

U kunt een afspraak maken met het pastoraal team telefoon 691315 of

Pastoor P.Scheepers	691315	Spoed: 06-12544325
Kapelaan v. Overbeek	691415	Spoed: 06-12192197
Pater Xavier	491215	Spoed: 06-85248780
Pater A.J. van Steen svd.	691427	
Pater Zwirs	0492-331215	

Spoedgevallen zijn ziekenzalving en overlijden. Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn,

Graag contact opnemen met het parochie-secretariaat

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig

Verzoek om sacrament als doop/ huwelijk / jubileum/ ziekenzalving

Aanvragen via het secretariaat: tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek Kerkstraat 4

Dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur, op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
en na telefonische afspraak

Opgeven intenties kan via envelop, telefonisch of per mail

Envelop afgeven op de pastorie in Asten-Heusden-Ommel

Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam €2,50.

Financiën:

Banknummer: NL44RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Angelusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk Wilhelminastraat 1-3 Asten

Spreekuren op de pastorie te Asten: zie openingstijden secretariaat.

Openingstijden van de kerk:

Ma, di, wo, vr 9.00 – 18.00 uur

Do, za 9.00 – 19.30 uur

Zo 9.45 – 18.00 uur

H. Mis : Zaterdag 18.30 uur
 Zondag 10.30 uur

Donderdag 18.30 uur

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Ma t/m za 9.00 – 18.00 uur

Zo 9.45 – 18.00 uur

H. Antonius van Padua kerk Vorstermansplein 14 Heusden

Spreekuren op de pastorie te Heusden: tel. 0493-699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Vieringen: Zaterdag: 19.00 uur enkel op 1^e en 3^e van de maand
 Zondag: 09.15 uur elke zondag eucharistieviering

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatie kerk Marialaan 16 (Mariabedevaart) Ommel

Spreekuren op de pastorie te Ommel: in overleg met Kapelaan van Overbeek

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Aanbidding van het allerheiligste sacrament: elke dinsdag vanaf 19.00 uur

H. Mis: Zaterdag 18.15 uur.

 Zondag 10.00 uur.

 Ma.t/m Vr. 8.00 uur.

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 2
Periodieke gift in geld i.v.m. actie kerkbalans 2016

Gegevens
(parochiaan)

schenker

Naam _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum

Straat en huisnummer _____

Postcode/Woonplaats _____

Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K. Angelusparochie

om (bedrag in cijfers) €

(bedrag in letters) _____ euro

met ingang van dd-mm-jj: _____

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

In volgende termijnen { } per maand { } per kwartaal
{ } per halfjaar { } per jaar
{ } eenmalig
{ } anders, nl. _____

Ondertekening door schenker

Plaats _____

Datum _____

Handtekening

