



# Heilige Franciscusparochie

Nieuwsbrief 2 december 2015

Kerkstraat 2, 5721 GV Asten



## Van de nieuwe pastoor:

### VREDE OP AARDE

Wat een armoedig verhaal! Arme ouders, ver van huis en haard. Een armoedig verblijf: een stal tussen de dieren: een os, een ezel, wat schapen. Het kind ligt in een kribbe in wat hooi. En de eersten die hen ontmoeten zijn herders. Niet de burgemeester van Bethlehem komt op bezoek met een grote taart en een bos bloemen maar herders die in de nacht een hemelse boodschap hebben gehoord dat ze naar Bethlehem moeten gaan.

Wij vieren weer Kerstmis. Onze tafels rijk gedekt, families bij elkaar. Overall licht, warmte, vrede en vreugde. Op vele plaatsen kerstbomen met cadeautjes er onder. Kerstmis kan immers niet stuk: voor velen het hoogtepunt van het jaar.

Iets klopt er dus niet. Dat voelt iedereen aan. Het is paus Franciscus die vaak de vinger legt op die 'zere plek'. 'Het klopt niet', maakt hij de wereld duidelijk. 'Het klopt niet dat wij kunnen leven met de wetenschap dat er zoveel ellende in de wereld is en dat we daarvoor eenvoudig de ogen sluiten.' Ik geef het grif toe: ik doe het, u doet het. En we doen dat niet omdat de ellende ons koud laat maar omdat het probleem te groot is. Ik kan er niet tegen om iedere avond in 20 minuten alle ellende van de wereld op mijn bord te krijgen. En daarvoor is maar één remedie: wegzappen of af en toe ons geweten sussen door een kleine gift op giro 555... En zo gaat het ook met Kerstmis: even alle ellende vergeten en feest vieren.

In Bethlehem wordt een kind geboren. God verklaart zich solidair met mensen. Klein wordt Hij geboren, klein zal Hij 33 jaar later sterven: als een slaaf aan het kruis. Maar heel vaak loopt Gods solidariteit via mensen. Gods handen zijn vaak mensenhanden.

De ellende wegzappen voelt niet goed: het geeft geen vrede in ons hart. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat we niet alles kunnen oplossen. Wat we wél kunnen doen is: beginnen met solidair te zijn met de mensen in onze eigen omgeving. Als we die opdracht serieus nemen, zouden we er dan ook niet op mogen rekenen dat God aanvult wat wij met onze beperkte mogelijkheden niet tot stand kunnen brengen? Hij is immers geboren voor alle mensen van goede wil!

### DE PASTOOR EN ZIJN TEAM

Met de oprichting van de Franciscusparochie verandert er heel wat. Asten, Heusden, Lierop, Ommel, Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Someren-Noord zijn niet langer aparte parochies maar behoren nu tot de ene Franciscusparochie.

Dat is sinds 1 mei jl. een formeel feit. Maar in de praktijk kost dat nog even tijd. Het is op papier wel één parochie, maar zo voelt het nog lang niet voor iedereen.

Graag wil uw pastorale team zich inzetten voor het geheel en iedere kern afzonderlijk; ieder met zijn eigen gaven en talenten. Niemand van ons kan op alle plekken tegelijk zijn, maar samen komen we al een heel eind. Dat zal wellicht soms tot geven en nemen moeten leiden, maar iedere kern mag bij ons rekenen op waardering van z'n eigen geluid en inbreng.

Toch hebben mensen behoefte aan een vertrouwd gezicht. Ze willen graag persoonlijk gekend worden en iemand persoonlijk kunnen aanspreken. Er is niks mooiers dan dat een pastor niet alleen de kernmomenten van het leven, maar ook het gewone leven van alle dag met lief en leed kan delen met zijn parochianen.

Daarom blijft iedere pastor de eerst-aanspreekbare pastor in het dorp waar hij woont. Daar zullen wij ter plaatse zorg dragen voor het bedienen van de sacramenten.

De huidige omstandigheden vragen echter wel een extra inspanning van u als parochiaan. Vroeger kende de pastoor iedereen, wist hij alles en kon hij meteen op alles reageren. Met de huidige schaalvergroting is dat onmogelijk. Daarom willen wij u vragen om zelf aan de bel te trekken als u of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan priesterlijke ondersteuning.

**Pastoor Pieter Scheepers** is de pastoor van de parochie en draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten in het parochieleven. Als priester is hij de eerst aanspreekbare in Asten voor de toediening van de sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke geestelijke begeleiding. Niet voor de parochie bereikbaar op woensdag.

**Kapelaan Harold van Overbeek** is medepastor van de parochie. Als priester is hij de eerst aanspreekbare in Ommel voor de toediening van de sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke geestelijke begeleiding.

**Pater Xavier Arokiasamy** is medepastor van de parochie. Als priester is hij de eerst aanspreekbare in Someren-Dorp; Someren-Eind; Someren-Heide; Someren-Noord voor de toediening van de sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke geestelijke begeleiding.

**Pater Jan Zwirs** is pastor-assistent van de parochie. Als priester is hij de eerst aanspreekbare in Lierop voor de toediening van de sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke geestelijke begeleiding.

**Pater Tonny van Steen** is pastor-assistent van de parochie. Als priester is hij de eerst aanspreekbare in Heusden voor de toediening van de sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke geestelijke begeleiding.

## **KINDERVIERING KERSTMIS**

Beste jongens en meisjes,

Op **24 december is er om 18.30 uur** een gezinsviering in de kerk van Asten om samen de geboorte van Jezus vieren. Je mag verkleed komen als Jozef, Maria, een herder, een koning of een engel.

Kinderen uit groep 4 die komend jaar hun Eerste Heilige Communie vieren mogen lezen. Je kunt je opgeven via: [pastoorscheepers@kpnmail.nl](mailto:pastoorscheepers@kpnmail.nl)

Graag tot ziens op 24 december!

Werkgroep Gezinsviering Asten

## **Installatie pastoor Pieter Scheepers.**

De feestelijke installatie van de nieuwe pastoor door Mgr. drs A.L.M. Hurkmans, bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch, zal plaatsvinden op **zaterdag 19 december** a.s. om **16.00 uur** in de parochiekerk H. Maria Presentatie te Asten. Aansluitend bestaat voor iedereen tot 21.00 uur de gelegenheid om tijdens een receptie in Zaal Jan van Hoek de nieuwe pastoor geluk te wensen met zijn benoeming. **Wij nodigen u van harte uit om het feest van de installatie met ons mee te vieren.**

Met een vriendelijke groet

kerkbestuur parochie H. Franciscus