



Parochie H. Franciscus Asten-Someren

Bedevaartplaats Mariaoord Ommel

Adres : Marialaan 16, Ommel
Telefoon parochie : 0493 69 13 15
Email : bedevaartommel@rkfranciscus.nl
Website : www.rkfranciscus.nl en www.mariavanommel.nl



Aan alle betrokkenen bij Mariaoord Ommel,

Het is Pasen! En binnenkort weer mei. De maand waarin Mariaoord Ommel veel bezoekers ontvangt. Diverse mensen met allemaal eigen redenen voor een bezoek: de viering van de Eucharistie, het opsteken van een kaarsje, een gebed tot Maria, de verbinding met anderen of gewoon voor een moment van rust en bezinning. Vele redenen en altijd goed. In Ommel is iedereen welkom. Het is Maria zelf, een moeder en onze Moeder, die iedereen welkom heet.

Mariaoord Ommel heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Niemand is het ontgaan dat het processiepark grondig is veranderd. De staties zijn gerenoveerd, de Lourdesgrot in haar glorie hersteld, de Calvarieberg vernieuwd en er zijn mooie paden die uitnodigend zijn voor wandelaars en gebruikers van rolstoelen en scootmobiel. Verder is de buitenkerk vernieuwd en ook achter de kerk zijn wandelpaden en groenstroken aangelegd.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de grote inzet van vele vrijwilligers en gulle donaties van mensen en instanties. De stichting MariaoordOmmel/Park van de Vrede heeft de renovatie van Mariaoord Ommel voorbereid en gecoördineerd. De parochie heilige Franciscus is iedereen erg dankbaar voor de inzet en trots op het resultaat.

Dit resultaat maakt het mogelijk dat Mariaoord Ommel de rol blijft vervullen die ze van oudsher altijd heeft gehad. Namelijk, een plaats van toevlucht waar mensen heentrekken vanuit dankbaarheid, zorg of vreugde: een bedevaartsoord. Dit is de kracht en de aantrekking die Mariaoord uitoefent in onze regio en daarbuiten. Dit is haar eigenheid en deze wil het pastorale team dan ook benadrukken.

Ook in onze tijd trekt Mariaoord Ommel mensen aan - gedurende het gehele jaar en met name in de Meimaand. We zien interesse vanuit zorgcentra en in toenemende mate van zorgboerderijen. De parochie heilige Franciscus, het pastorale team en de vrijwilligers in Ommel gaan dan ook positief de toekomst in!

Wat gaan we doen? Zoals elk jaar voorziet Mariaoord Ommel in een aanbod op zaterdag en zondag, en in sommige gevallen ook op weekdays. We vieren en zingen de H. Eucharistie met pelgrims, parochiekoren en gastkoren uit de streek. Tevens is er elke zondagmiddag een traditioneel Lof, een meditatieve gebedsviering of een muzikale uitvoering.

De meimaand wordt op 1 mei 's ochtends geopend met een Eucharistieviering met aansluitend een lezing door Heemkundekring de Vonder over de Mariaverering in Ommel. Tevens zijn er in de meimaand een bezinnende wandeling van Asten naar Ommel en een filmmiddag over de heilige Franciscus van Assisi, de patroonheilige van onze parochie. Op Moederdag willen we graag met de pelgrims koffie drinken en samen picknicken. Ook is er in de meimaand een Gildemis in samenwerking met de Gildekring Peelland.

Kort geleden ontving de parochie het altaar uit de kapel van het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond. Dit altaar staat nu in de nieuwe buitenkerk. Tezamen met nieuwe stoelen, mogelijk gemaakt door een gulle donateur, kunnen we bij mooi weer de Eucharistie buiten vieren. Een gebeurtenis waar velen weer naar uitzien. Het altaar wordt op Moederdag, zondag 12 mei, door bisschop Antoon Hurkmans gewijd. Een bijzondere plechtigheid en we zijn er trots op dat bisschop Hurkmans, die geboren en getogen is in Someren, dit altaar wijdt.

Samen met de VVV Asten organiseert de parochie van maart tot en met oktober op aanvraag rondleidingen in Mariaoord Ommel. In de meimaand echter is er voor geïnteresseerden een rondleiding na iedere Eucharistieviering van 09:00 en 11:00 uur. Gidsen die betrokken zijn geweest bij de renovatie van Mariaoord Ommel geven uitleg over de renovatie, de betekenis van de bedevaart, toelichting bij de keuze voor de groeninrichting en het belang dat Mariaoord Ommel hecht aan de ontwikkeling en het behoud van flora en fauna.

De stichting MariaoordOmmel/Park van de Vrede zet zich in om het voormalige weilandje achter de kerk in lijn te brengen met de paden en het groen van het processiepark. Zo ontstaat op het terrein van Mariaoord Ommel een eenheid waar het goed toeven is.

Mariaoord Ommel is bijzonder. Een kerk die overdag open is en een processiepark dat toegankelijk is voor iedereen. Plaatsen waar mensen altijd welkom zijn voor rust, gebed en ontspanning. Mariaoord Ommel is een unieke plek in onze parochie en regio!

Wij gaan dan ook positief de toekomst in. Graag bevestigen wij Mariaoord Ommel als een bedevaartsoord voor nu en de toekomst. Een plek die de moeite waard is om te bezoeken.

Wij hopen u van harte te ontmoeten in Mariaoord Ommel!

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst.

Het pastorale team,

Diaken Jack Swaanen
Pastor Stefan Schevers
Pastoor Sacha Steijaert