



PAROCHIEGIDS

2023-2024





VOORWOORD

Beste mensen,

Voor u ligt de parochiegids van de parochie heilige Franciscus voor het werkjaar 2023 - 2024.

De parochiegids verschijnt eenmaal per jaar in september/oktober. Het is een boekje waarin de vaste informatie van en over de parochie te vinden is. Maar ook geeft de parochiegids een overzicht van onze geschiedenis, hoe de parochie is georganiseerd en wat men van de parochie kan verwachten. De parochiegids is dus een soort parochie-kennismaking: wie we zijn en wat we doen.

De parochiegids is een boekje om te bewaren. U kunt het vanuit al onze kerken en diverse andere plekken meenemen om thuis te bewaren. Ook kunt u de parochiegids downloaden van de website: www.rkfranciscus.nl. De informatie in de parochiegids kunt u ook altijd terugvinden op onze website. Onze website probeert altijd de meeste actuele informatie te geven.

In het afgelopen jaar zijn er veel ideeën aangedragen door lezers om de gids te verbeteren. De redactie is daar erg dankbaar voor en heeft geprobeerd om deze ideeën een plaats te geven.

Ik hoop dat de parochiegids bijdraagt aan een diepere verbondenheid met de parochie en een goede informatievoorziening.

Alle goeds en Gods zegen,

Pastoor Steijaert

COLOFON

REDACTIE

Pastor Stefan Schevers
Ramon Weren
Patricia Willems
Arnold Spijker
Luuk van den Einden

FOTOGRAFIE

SIRIS
Rob Fritsen
Kerkfotografie.nl
Wikimedia Commons
Unsplash
Pexels
Cathopic

OVER DE PAROCHIE

De Franciscusparochie ontstond in 2015, toen de parochies binnen de grenzen van de gemeenten Someren en Asten met elkaar fuseerden. Sindsdien vormen de dorpen Lierop, Someren, Someren-Eind, Someren-Heide, Heusden, Asten en Ommel en het buurtschap Sluis XIII met elkaar één parochie. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wonen in de parochie zo'n 28.000 katholieken.

De parochie maakt deel uit van het dekenaat Asten-Helmond en is onderdeel van het bisdom Den Bosch, waar mgr. Gerard de Korte bisschop en mgr. Rob Mutsaerts hulpbisschop is.

Anno 2023 heeft de parochie vijf kerkgebouwen in gebruik in de dorpen Lierop, Someren, Asten, Ommel en Heusden. De Astense kerk is bij de fusie aangewezen als centrale kerk van de parochie. In deze kerk wordt de volledige liturgie van de Kerk gevierd. In de andere kerken worden in meer of mindere mate Eucharistie gevierd. In alle kerken vinden doopsels plaats, uitvaarten en andere vieringen. In Someren-Eind viert de parochie de Eucharistie en speciale gelegenheden in een eigen ruimte in gemeenschapshuis De Einder. In de zorgcentra De Lisse (Asten) en Sonnehove (Someren) wordt regelmatig de Eucharistie gevierd.

Binnen de parochie ligt het bedevaartsoord Ommel dat een sterke regionale functie heeft in Noord-Brabant en Limburg. Jaarlijks bezoeken tienduizenden de Ommelse kerk of gaan speciaal op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Ommel (zie ook pagina 4).

De parochie is vernoemd naar de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226). Deze Italiaanse heilige is de stichter van de kloosterorde van de franciscanen, ook wel minderbroeders genoemd. Franciscus is een van de bekendste katholieke heiligen. Hij riep en roept op tot navolging van Jezus Christus in alle eenvoud, vrede en ook armoede.

INHOUD

- 2 Voorwoord
- 3 Over de parochie
- 4 Mariaoord Ommel
- 5 Pastoraal Team
- 6 Bestuur
- 7 Locatieraden
Secretariaat
- 8 Kerken
- 9 Liturgisch rooster
- 10 Misintenties
- 11 Begraafplaatsen
- 12 Meehelpen
- 13 Activiteiten
- 16 Doopsel
- 17 Communie
Vormsel
- 18 Katholiek worden
- 19 Huwelijken
- 20 Boete en verzoening
- 21 Ziekenzalving
Uitvaarten
- 22 Adreswijziging
Inschrijven
Privacy
Communicatiekanalen
- 23 Doneren

MARIAOORD OMMEL

Het Peeldorp Ommel is een klein dorp. Maar als Mariaoord Ommel is zij het derde bedevaartsoord van het bisdom van 's-Hertogenbosch. In Ommel wordt Maria vereerd als Onze Lieve Vrouwe van Ommel, troosteres in elke Nood. De verering van Maria in Ommel heeft zeer oude wortels. Waarschijnlijk is de devotie rond het Mariabeeld in de 15e eeuw ontstaan. Vanaf het begin van de verering zouden dankzij O.L. Vrouw van Ommel tal van wonderen zijn geschied. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw een aantrekkingskracht gehad op grote aantallen bedevaartgangers, onder anderen afkomstig uit Duitsland en België.

Na de protestante Reformatie was er – behoudens enkele vrije gebieden – een verbod op een publieke uitoefening van het katholiek geloof en haar devoties. Bedevaartplaatsen leden hieronder – ook Ommel. Na 1699 blijkt niets meer van openbare godsdienstoefeningen, processies of omme-gangen in Ommel.

In 1722 kwam de Mariakapel in protestante handen. Het Mariabeeld verbleef in de periode 1732-1839 in het Limburgse Nunhem. In 1796 kregen de katholieken de Mariakapel terug, waarna Maria voor de bouwvallige kapel werd vereerd. Het in 1813 teruggekeerde beeld werd in 1840 in de her-bouwde kapel geplaatst, waarna de bedevaarten naar Ommel weer op gang kwamen. En dit is sindsdien nooit meer gestopt (bron: KNAW/Meertens Instituut - databank van bedevaarten).

In 2022 en 2023 heeft een lokaal initiatief ervoor gezorgd dat het processiepark met haar groen-voorziening en paden compleet is gerenoveerd. En ook de Lourdesgrot is teruggebracht tot haar oorspronkelijke glorie. Een waar huzarenstukje dat respect verdient. Het park is zeer aantrekkelijk voor bezoek, rust en gebed. Menige Godszoeker, pelgrim en toerist weet het bedevaartsoord met haar park in deze dagen te vinden. Op 21 mei 2023 heeft bisschop Gerard de Korte het park ingezegend en officieel heropend.

Gedurende het jaar ontvangt Mariaoord bezoekers, bedevaartgangers en koren. Maar heel speciaal in de Meimaand trekken velen naar Ommel toe. In de Meimaand is er een aanbod van bedevaarten, gebedsvieringen en muzikale uitvoeringen. Groepen die geïnteresseerd zijn om op bedevaart naar Ommel te komen, zijn van harte welkom. Eveneens zijn koren welkom die in of buiten de meimaand de vieringen willen ondersteunen.

Contact:

- bedevaartommel@rkfranciscus.nl
- 06 24 33 94 94



PASTORAAL TEAM

De viering van de liturgie, bediening van Sacramenten, catechese, pastorale zorg en pastorale activiteiten vallen in onze parochie onder de verantwoordelijkheid van het pastorale team. Zij worden hiervoor door de bisschop benoemd en gezonden. Momenteel bestaat het team uit twee priesters en een diaken.



Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Steijaert (* 30 mei 1974) is de pastoor van de parochie, voorzitter van het kerkbestuur en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de parochie. Hij is gewijd tot priester op 10 juni 2017. Pastoor Steijaert woont in de pastorie in Asten.

Telefoon: 0493 69 13 15
Spoedgevallen: 06 10 33 30 69
E-mail: pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl



Pastor Stefan Schevers

Pastor Stefan Schevers (* 28 november 1975) is priester gewijd in 2009 en heeft onder andere in Dreumel, Veldhoven, de Bommelerwaard, Gemert/Bakel en Eersel gewoond en gewerkt. Vanaf 1 oktober 2022 is hij benoemd als pastor (kapelaan) in onze parochie. Pastor Schevers woont in de pastorie in Ommel.

Adres: Marialaan 20, 5724 AB Ommel
Email: pastorschevers@rkfranciscus.nl



Diaken Jack Swaanen

Diaken Jack Swaanen (* 24 december 1958) is diaken binnen onze parochie. Daarnaast werkt hij als docent natuurkunde op het Varendonck College in Asten/Someren. Hij is op 1 december 2020 tot diaken gewijd.

Telefoon: 06 54 955 942
E-mail: j.swaanen@rkfranciscus.nl

Met uitzondering van spoedgevallen zijn de leden van het pastorale team te bereiken via het centrale nummer van de parochie: 0493 69 13 15.

BESTUUR

Een parochie heeft een bestuur nodig. Deze mensen worden op voordracht van de parochie door onze bisschop benoemd. Het kerkbestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen, de begraafplaats, etc.

Een parochiebestuur bestaat altijd minimaal uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast worden vaak nog enkele bestuursleden aangesteld voor bepaalde algemene taakvelden zoals gebouwbeheer, communicatie of begeleiding van de vrijwilligers. De voorzitter van het bestuur is altijd de pastoor.

Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Pastoor Sacha Steijaert	voorzitter	pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl
Sandra de Vreede	vicevoorzitter vrijwilligers en personeel	s.devreede@rkfranciscus.nl
Ramon Weren	secretaris communicatie en PR	r.weren@rkfranciscus.nl
Frans Raijmakers	penningmeester	f.raijmakers@rkfranciscus.nl
Wilma van den Boomen Verdonschot	begraafplaatsen	w.vdboomen@rkfranciscus.nl
Maarten van Vroonhoven	gebouwbeheer	m.vanvroonhoven@rkfranciscus.nl
Myriam van den Einden	algemeen lid	m.vdeinden@rkfranciscus.nl



LOCATIERADEN

In ieder dorp van onze parochie is een locatieraad aanwezig. Deze groep zorgt ter plaatse voor onder andere het beheer van gebouwen, begraafplaatsen, aanwezigheid van assistentie tijdens vieringen en misintenties. Een locatieraad wordt benoemd door het parochiebestuur.

De locatieraden kunnen worden benaderd voor vragen en opmerkingen op de volgende manier.

Asten

secretariaathmp@rkfranciscus.nl

Heusden

heusden@rkfranciscus.nl

Spreekuur in sacristie: Dinsdag, 10.30 - 11.30 uur

Lierop

locatieraadlierop@gmail.com

Ommel

ommel@rkfranciscus.nl

Someren

someren@rkfranciscus.nl

Someren-Eind

vanhoutsnelly@ziggo.nl

Someren-Heide

toosdouven@hotmail.com

SECRETARIAAT

Parochie Heilige Franciscus

Kerkstraat 4

5721 GV ASTEN

Telefoon: 0493 - 69 13 15

E-mail: secretariaat@rkfranciscus.nl

Bij spoed: 06 - 10 333 069

BEZOEKTIJDEN

Maandag 10:00 - 12:30 uur

Dinsdag 09:30 - 12:30 uur

Woensdag 09:30 - 12:30 uur

Donderdag 10:00 - 12:30 uur

19:00 - 20:00 uur

Vrijdag gesloten

KERKEN



Heilige Maria Presentatiekerk
Wilhelminastraat 1-3 Asten
Dagelijks open van 9:00 – 18:00



Heilige Naam Jezuskerk
Offermansstraat 1 Lierop
Kapel open van 9:00 – 18:00



Heilige Lambertuskerk
Kerkstraat 16 Someren
Mariakapel open van 9:00 – 17:00



Heilige Maria Praesentatiekerk
Marialaan 16 Ommel
Dagelijks open van 9:00 – 17:00



Heilige Antonius van Paduakerk
Vorstermansplein 14 Heusden
Dagelijks open van 9:00 – 17:00



Kapel begraafplaats
Lambertusstraat Someren-Eind
Kapel open van 09:00 – 17:00



Sint-Jozefkapel
Herdersveld 2 Someren-Heide
Open van 9:00 – 17:00

LITURGISCH ROOSTER

Op verschillende dagen in de week en op verschillende locaties binnen de parochie vinden vaste vieringen plaats. Door omstandigheden kan het rooster afwijken. Ook in liturgisch belangrijke periodes als de Adventstijd, de Kersttijd en de Veertigdagentijd kan het rooster afwijken.

Raadpleeg de website voor de meest actuele informatie.

Zaterdag

16.30 uur	Ommel	Rozenhoedje	
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering	
19.00 uur	Heusden	Eucharistieviering	(2e zaterdag van de maand)

Zondag

9.30 uur	Someren	Eucharistieviering	
10.15 uur	Sluis XIII	Gebedsdienst	
11.00 uur	Lierop	Eucharistieviering	(1e zondag van de maand)
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering	

Maandag

9.00 uur	Someren-Eind, De Einder	Eucharistieviering	(1e maandag van de maand)
----------	-------------------------	--------------------	---------------------------

Dinsdag

16.00 uur	Asten, De Lisse	Eucharistieviering	(3e dinsdag van de maand)
16.00 uur	Someren, Sonnehove	Eucharistieviering	(4e dinsdag van de maand)
18.30 uur	Asten	Rozenhoedje en Biechtgelegenheid	
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering	

Woensdag

8.00 / 8.30 uur *)	Ommel	Eucharistieviering	
		*): Mei-augustus 8.00 uur, september-april 8.30 uur	
18.30 uur	Someren	Rozenhoedje en Biechtgelegenheid	
19.00 uur	Someren	Eucharistieviering	(Zomertijd: in de kerk. Wintertijd: in de Mariakapel)

Donderdag:

18.00 uur	Asten	Aanbidding v.h. H. Sacrament en Biechtgelegenheid	
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering	

Vrijdag:

19.00 uur	Someren	Eucharistieviering, vooraf Biechtgelegenheid	(Zomertijd: in de kerk. Wintertijd: in de Mariakapel)
-----------	---------	--	---

MISINTENTIES

Het is goed dat we in de parochie aan onze overledenen blijven denken en voor hen bidden. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistieviering. Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties te laten noemen bij de voorbede. U kunt misintenties opgeven voor een zondagsmis maar ook voor een doordeweekse mis.

Misintentie aanmelden

Het opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag (€ 12,50 per intentie plus € 2,50 voor elke volgende naam). Ook vragen wij uw contactgegevens zodat de parochie u kan bereiken indien nodig. Op sommige locaties kunt u misintenties telefonisch of per e-mail doorgeven of zijn er speciale enveloppen die u uit de kerk kunt meenemen.

Asten

Misintentie/gewone envelop in de brievenbus van het parochiecentrum.
E-mail: secretariaathmp@rkfranciscus.nl | Telefonisch: 0493 - 69 13 15
Rekeningnummer: NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. R.K. Franciscusparochie

Heusden

Envelop in brievenbus nr. 14 bij de kerk, aan de linkerkant van het pad bij de ingang.
E-mail: heusden@rkfranciscus.nl
Rekeningnummer: NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. R.K. Franciscusparochie

Lierop

Misintentie/gewone envelop in de zwarte brievenbus, linkerkant van de kerk.
E-mail: locatieraadlierop@gmail.com
Rekeningnummer: NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. R.K. Parochie H. Naam Jezus

Ommel

Misintentie/gewone envelop in de kerk: in de brievenbus rechts achter het altaar.
E-mail: ommel@rkfranciscus.nl
Rekeningnummer: NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. R.K. Franciscusparochie

Someren

Misintentie/gewone envelop in de brievenbus op Kerkstraat 16.
E-mail: someren@rkfranciscus.nl
Rekeningnummer: NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Kerkbestuur H. Lambertus

Someren-Eind

Envelop op de pastorie (Nieuwendijk 37) of Haspelstraat 21.
Rekeningnummer: NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L. Vrouw Ten Hemelopneming

Someren-Heide

Aanvraag bij de locatie waar de intentie moet worden afgelezen.

BEGRAAFPLAATSEN

Begraafplaats Asten | Kerkstraat

Beheerders: Jan Coolen
Marcel van Oosterhout
Administrator: André van Rooij
Calamiteiten: Jan Coolen (06 - 290333640)
Openingstijden: 09:00 - 18:00
Uitzonderingen: Zondag: vanaf 10:15
Zomertijd: tot 19:00

Begraafplaats Heusden | Vorstermansplein 14

Beheerder: Ger van de Burgt
administrator: Jos Knapen
Calamiteiten: Ger van de Burgt (0493-692479)
Openingstijden: 09.00 - 17.00

Begraafplaats Lierop | Offermansstraat 3

Beheerders: Toon van de Ven
Ton van Schalen
Administrator: Annette Wilde
Calamiteiten: Toon van de Ven (06-27530805)
Openingstijden: zonsopgang - zonsondergang

Begraafplaats Ommel | Hogeweg

Beheerder: Jan Meijer
Administrator: Gerda van Mierlo
Calamiteiten: Jan Meijer (0493-843251/
06-50845938)
Openingstijden: 09.00 - 17.00

Begraafplaats Dellerhof Someren | Loovebaan 35

Beheerder: Rini van Bussel
Administrator: Wim Kuijpers
Calamiteiten: Rini van Bussel (06-86687066)
Openingstijden: zonsopgang - zonsondergang

Begraafplaats Someren-Dorp | Kommerstraat 6

Beheerder: Rini van Bussel
Administrator: Wim Kuijpers
Calamiteiten: Rini van Bussel (06-86687066)
Openingstijden: zonsopgang - zonsondergang

Begraafplaats Someren-Eind | Lambertusstraat

Beheerder: P. van Houts
Administrator: Nelly van Houts
Calamiteiten: P. van Houts (0493-493100)
Openingstijden: 09.00 - 17.00 (winter)
09.00 - 20.00 (zomer)

Begraafplaats Someren-Heide | Herdersveld 2

Beheerder: Emiel Toonders
administrator: Wilma v.d. Boomen
Calamiteiten: Emiel Toonders (06-12929528)
Openingstijden: 09.00 - zonsondergang



MEEHELPEN IN DE PAROCHIE

De Kerk is het Lichaam van Christus. Zoals een lichaam bestaat uit vele ledematen die het lichaam vormen, zo is het ook met Gods Kerk. Alle gedoopten hebben gezamenlijk een verantwoordelijkheid voor zending van de Kerk. En deze zending bestaat erin om het Evangelie te verkondigen: om mensen van onze tijd te helpen de persoon van Jezus Christus te leren kennen, zodat ze de God van liefde in hun leven mogen ervaren.

Dit gebeurt op meerdere manieren en ook heel concreet. Door bijvoorbeeld bezoek te brengen aan eenzamen en zieken, de inzameling van geld voor missionaire projecten en de jaarlijkse actie voor levensmiddelenpakketten t.b.v. minima. En onze kerken en gebouwen moeten beheerd en onderhouden worden. Deels gebeurt dit door professionele bedrijven, maar het meeste door parochianen zelf. Men kan hierbij denken aan kleine reparaties, openen en sluiten, schoonmaken, koperpoetsen, bloemversiering en tuinonderhoud. Ook heeft onze parochie acht begraafplaatsen die grotendeels door parochianen zelf worden onderhouden en beheerd.

Gezamenlijk zijn we ook verantwoordelijk voor het doorgeven van het geloof aan de jongere generaties. Ieder jaar ontvangen kinderen en tieners de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Voor jongeren en volwassenen zijn er diverse momenten van ontmoeting en vorming. Onze pastores kunnen dit niet zonder ondersteuning van betrokken parochianen.

Maar ook de parochiegids die u nu voor u heeft, is gemaakt en rondgebracht door vrijwilligers. Dat geldt ook voor het parochieblad en de Kerkbalans-folder. Het is teveel om op te noemen.

En dit alles begint met de gezamenlijke viering van ons katholieke geloof. Centraal staat de heilige Eucharistie als bron en hoogtepunt van ons christelijk leven. Ook bij deze vieringen helpen vele vrijwilligers mee. Er zijn kosters nodig, lectoren, koorzangers, dirigenten, organisten, cantoren, misdienaars en collectanten. Allemaal vrijwilligers.

Het geheel wordt aangestuurd door vrijwilligers in het parochiebestuur, de locatieraden en diverse commissies. Daar gaat het om kerkopbouw, gebouwenbeheer, financiën en communicatie. Onder communicatie valt ook deze parochiegids, het parochieblad en de website.

De zending van de Kerk krijgt handen en voeten door parochianen die hun krachten, talenten en vaardigheden inzetten. Zou dat iets voor u kunnen zijn? Als u geïnteresseerd bent om mee te helpen in onze parochie, neem dan contact met ons op.

U kunt altijd even bellen naar het secretariaat. U kunt uzelf ook aanmelden via de website onder het kopje Ik wil/Meehelpen in de parochie of scan de QR-code:



ACTIVITEITEN

Samen vormen we de Kerk, het Lichaam van Christus. Een geloofsgemeenschap die samenkomt om te vieren, elkaar te ontmoeten en ook om samen te leren. Om beter te begrijpen wie wij zijn voor God en elkaar, maar ook om steeds meer te groeien in gemeenschap vanuit Christus, biedt de parochie diverse activiteiten aan.

Diaconie en caritas: elkaar dienstbaar zijn

Ons katholieke geloof spoort ons aan om Gods liefde gestalte te geven in de wereld. Het dienen aan elkaar (diaconie) en de liefde (caritas) zijn wezenlijk voor een katholieke geloofsgemeenschap. De MOV-groep van de parochie steunt projecten die levensomstandigheden van mensen verbeteren. De parochie coördineert met de PLUS-supermarkt in Asten ook elk jaar een kerstpakketten-actie voor behoevenden. In Ommel is jaarlijks een 'Middag van Bemoediging' waar iedereen welkom is voor gebed, gezellige ontmoeting en een fijn gesprek.

Dinsdag 10 oktober 2023	Kerk Ommel, 14:00 uur	Middag van Bemoediging
December 2023	Asten	Kerstpakketten-actie
Nog te bepalen	Kerk Heusden	MOV-gebedsviering
Nog te bepalen	Plaats nog te bepalen	MOV-solidariteitsmaaltijd

Zie de parochiewebsite voor de meest actuele informatie. Wijzingen kunnen optreden.

'Rond de tafel': lunch en een goed gesprek

Jonge mensen die studeren of net werken komen samen voor ontmoeting en geloofsverdieping. We beginnen met een gezellige lunch, daarna volgt een inleiding/filmpje over een geloofsonderwerp en denken we daarover na. We sluiten af met een drankje. Alle jongeren rond de twintig jaar zijn welkom. Interesse? Contacteer pastoor Steijaert. Email: pastoraalteam@rkfranciscus.nl of WhatsApp: 06 24 33 94 94.

Tweede zondag van de maand	Kerkstraat 4, Asten, 12:30 uur	Jongeren rond de 20 jaar
----------------------------	--------------------------------	--------------------------

Alpha-cursus: vanaf januari 2024

Over de gehele wereld volgen mensen de Alpha-cursus. Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding/filmpje over het christelijk geloof van 'Wie is Jezus?' tot 'Bidden: waarom en hoe?'. Daarna spreken we in kleine groepjes. Mensen ontdekken zo op een laagdrempelige en gezellige manier de basis van het geloof. Interesse? Contacteer pastoor Steijaert. Email: pastoraalteam@rkfranciscus.nl of WhatsApp: 06 24 33 94 94.

Vanaf januari 2024	Kerkstraat 2, Asten	Iedereen met interesse in het christelijke geloof
--------------------	---------------------	---

ACTIVITEITEN (VERVOLG)

Parochie-avond: CaFE (Catholic Faith Exploration)

Tijdens deze bijeenkomsten draait alles om samenkomen en leren. Gedurende de ene maand houden we een open avond in gemeenschapshuis 't Kwartier. Hier gaan we op een informele en toegankelijke manier met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen die ons geloof aanraken. We beginnen de avond met een interview met een speciale gast uit onze geloofsgemeenschap, die een gespreksonderwerp introduceert. Hierna denken we samen na over het besproken thema en komen daarna gezellig samen in het café-gedeelte van 't Kwartier. De maand erop is er een studiebijeenkomst waarbij we dieper ingaan op hetzelfde onderwerp. De bijeenkomsten vinden altijd op een dinsdag plaats en beginnen om 20:00. Iedereen is van harte welkom! Meer informatie? Contacteer pastor Schevers. Email: pastoraalteam@rkfranciscus.nl of WhatsApp: 06 24 96 70 35.

5 september 2023	't Kwartier,	Open avond	"Hallo, is er iemand...?"
3 oktober 2023	Zijzaal, kerk Asten	Verdiepingsavond	Het gevoel van een bewogen leven
7 november 2023	't Kwartier	Open avond	"What if God was one of us...?"
21 november 2023	Zijzaal, kerk Asten	Verdiepingsavond	Op reis door Godsbeelden
2 januari 2024	't Kwartier	Open avond	Sta je voor een uitdagend kruispunt?
6 februari 2024	Zijzaal, kerk Asten	Verdiepingsavond	Diepgaand gesprek over geloof met...
5 maart 2024	't Kwartier	Open avond	Is de Geest uit de fles?
2 april 2024	Zijzaal, kerk Asten	Verdiepingsavond	Pasen-Afterparty met abdijbier
7 mei 2024	't Kwartier	Open avond	Een menukaart voor de ziel
4 juni 2024	Zijzaal, kerk Asten	Verdiepingsavond	Samen een kloosterboek bespreken
2 juli 2024	't Kwartier	Open avond	Ontroerd door liederen van St. Franciscus
6 augustus 2024	Zijzaal, kerk Asten	Verdiepingsavond	Een avond rond de film van St. Franciscus

Oecumene

Als christenen hebben we de opdracht van de Heer om te werken aan eenheid. Vandaar dat de parochie samen met de protestante gemeente in Someren regelmatig samenkomt voor geloofsverdieping en gebed. Meer informatie? Contacteer diaken Swaanen. Email: pastoraalteam@rkfranciscus.nl of WhatsApp: 06 54 9 559 42.

Zo 15 oktober 2023	10:30 uur, Heusden	Oecumenische gebedsdienst
Woe 13 december 2023	18:00 uur, protestantse kerk Someren	Filmavond met broodmaaltijd
Woe 15 mei 2024	20:00 uur, protestantse kerk Someren	Filmavond met broodmaaltijd
Woe 29 mei 2024	20:00 uur, protestantse kerk Someren	Oecumenische gespreksavond
Woe 12 juni 2024	20:00 uur, protestantse kerk Someren	Oecumenische gespreksavond
Woe 26 juni 2024	20:00 uur, protestantse kerk Someren	Oecumenische gespreksavond

Bezinningsdagen

In bezinningshuis Foyer de Charité in Thorn kan men zich onderdompelen in een dagje stilte en bezinning. Priester André Pierik verzorgt tweemaal uitleg van een Bijbelverhaal. De Eucharistie wordt gevierd. Er is ruimte voor gebed, een wandeling en persoonlijke tijd. En er wordt voorzien in een maaltijd. De richtprijs is € 20-25, bij de Foyer te voldoen. Email: mail@foyer-thorn.nl of 0475 56 27 70.

Donderdag 16 november 2023	Thema: 'Gemeenschap durven leven in kwetsbaarheid'
Zaterdag 16 december 2023	Thema: 'Met Maria en Jozef je invoegen in het geheim dat Jezus is'
Zaterdag 17 februari 2024	Thema nog niet bekend.
Zaterdag 23 maart 2024	Thema nog niet bekend.
Donderdag 25 april 2024	Thema nog niet bekend.
Zaterdag 25 mei 2024	Thema nog niet bekend.
Donderdag 27 juni 2024	Thema nog niet bekend.

Bij het verschijnen van de parochiegids was het programma 2024 nog niet helemaal bekend. Dit volgt via de website.

Gebeds- en bijbelstudiegroep: vanaf oktober 2023, samen bidden en leren

Parochianen komen maandelijks samen om te bidden, het leven met elkaar te delen en ook om samen Jezus Christus te leren kennen vanuit de Bijbel. We lezen en bestuderen de lezingen van de Eucharistieviering van de volgende zondag. Zo kunnen we nog beter Gods Woord in ons leven ontdekken. Interesse? Contacteer pastoor Steijaert. Email: pastoraalteam@rkfranciscus.nl of WhatsApp: 06 24 33 94 94.

Concerten, voordrachten en uitvoeringen

Kerk en cultuur liggen in elkaars verlengde. Bovendien is de Kerk een verbindende factor. De parochie staat open voor kunst- en cultuuruitingen die passen bij het godsdienstig karakter van een kerk. Activiteiten worden ook tijdens het werkjaar ingepland. Onderstaande gelegenheden staan in ieder geval al vast.

Zaterdag 16 december 2023	Kerk Someren, 16:00 uur	Kerstconcert mannenkoor 'de Nachtegaal' en 'Somerens Dameskoor'
Zondag 17 december 2023	Kerk Asten, 15:00 uur	Concert 'Astens Gemengd Koor Pur Sangh': Messa di Gloria Giacomo Puccini
Zaterdag 23 december 2023	Kerk Asten: 20:00 uur	Kerstconcert 'Jong Nederland Asten'
November 2024	Kerk Someren	Concert(en) t.g.v. 150-jarig jubileum 'Muziekvereniging Somerens Lust'

Voor alle uitvoeringen geldt: zie parochiewebsite en streekmedia voor actuele tijden.

DOOPSEL

De geboorte van een kind maakt bij veel ouders zo'n gevoel van verwondering en dankbaarheid wakker, dat ze Gods zegen willen voor de toekomst van hun kind. De doop is het eerste sacrament. In het Sacrament van het Doopsel geeft God ons Zijn 'ja' en wordt de pasgeborene een kind van God en opgenomen in de gemeenschap van de Kerk.

Wij willen graag samen met u dat er een goede voorbereiding aan de doop voorafgaat. De doopviering kan gehouden worden in de kerk waar uw voorkeur naar uitgaat. Het is belangrijk dat men zich tijdig aanmeldt. Kiezen voor het doopsel betekent ook kiezen voor de christelijke geloofsgemeenschap. Daarom kiest de parochie ervoor om de voorbereidingsavonden met meerdere ouders gezamenlijk te doen. Het is heel opbouwend om samen – als een gemeenschap – met andere ouders de weg te gaan richting het doopsel. Er zijn twee voorbereidingsavonden.

De voorbereidingsavonden vinden plaats in het parochiecentrum, Kerkstraat 4 in Asten en beginnen om 20:00 uur. Elke maand worden er voorbereidingsavonden gehouden.

2023

Avond 1	Avond 2
2 augustus	16 augustus
6 september	20 september
4 oktober	18 oktober
31 oktober	15 november
6 december	20 december

2024

Avond 1	Avond 2
3 januari	17 januari
7 februari	21 februari
6 maart	20 maart
3 april	17 april
1 mei	15 mei
5 juni	19 juni
3 juli	17 juli
7 augustus	21 augustus

U kunt u aanmelden via het doopformulier. Dat vindt u op de website, of scan de QR-code.





EERSTE HEILIGE COMMUNIE

In de viering van de heilige Eucharistie komen het kruisoffer en de Verrijzenis van Jezus ons leven binnen. We herdenken ook het Laatste Avondmaal. De Heer geeft zichzelf in deze viering helemaal aan ons en is onder ons aanwezig: heel speciaal als we Hem ontvangen in de heilige Communie. Hierdoor worden we ook één.

Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de gemeenschap met Jezus en zijn Kerk. Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk hieraan deel. Hier past ook een voorbereiding bij.

De voorbereiding en de viering van de Eerste Communie wordt op meerdere plaatsen in onze parochie georganiseerd. Voor Asten en Someren zijn de data al bekend: in Asten op zondag 14 april 2024 om 11.00 uur, in Someren-Dorp op zaterdag 20 april om 13.00 uur. Later volgt er via de website informatie over aanmelding voor het project van 2023-2024.

VORMSEL

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop en de Eerste Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatiesacramenten. Pas als je alle drie de sacramenten hebt ontvangen, ben je volwaardig lid van de katholieke Kerk.

Het Vormsel richt zich tot jongeren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leeftijd waarop zij al meer voor zichzelf kunnen spreken en zelf al een stuk verantwoordelijkheid op zich nemen. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. De vormeling zegt als het ware 'ja' tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

De voorbereiding en de viering van het Vormsel worden niet per locatie maar voor de hele parochie gezamenlijk georganiseerd. De viering is op vrijdag 19 april 2024 om 19.00 uur in Asten. Later volgt er via de website informatie over aanmelding voor het project van 2023-2024.

KATHOLIEK WORDEN

Doopsel, Eerste Communie en Vormsel lijken typisch sacramenten voor kinderen. Maar er zijn ook steeds meer volwassenen die als kind geen (volledige) christelijke initiatie hebben doorlopen en zich nu alsnog willen laten dopen en/of alsnog hun Communie of Vormsel willen doen. Bijvoorbeeld in de aanloop naar een kerkelijk huwelijk, als iemand op latere leeftijd tot het geloof is gekomen of bij een ander kerkgenootschap hoorde maar geraakt is door iets in de katholieke geloofsbeleving.

Er is in Nederland nog geen vast omschreven voorbereidings-traject voor volwassen doopleerlingen. In onze parochie vindt de voorbereiding momenteel meestal individueel plaats en loopt deze via de pastoor. Het is echt maatwerk, waarbij we uitgaan van de vragen, de motivatie en het eigen groeitempo van de kandidaat. Maak gerust een afspraak met het pastorale team om eens vrijblijvend kennis te maken.



HUWELIJK

In het sacrament van het huwelijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen. Ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te worden van Gods liefde. Dat doen ze door hun wederzijdse gave aan elkaar en door het ontvangen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een kerkelijke bedienaar (priester/diaken) en twee getuigen.

Een kerkelijk huwelijk nemen we serieus. We nemen het stel serieus. Daarom omvat het trouwen in onze Kerk ook een traject van voorbereiding. Tijdens dit traject leren we elkaar beter kennen, maar ook de achtergrond en diepere betekenis van het sacramenteel huwelijk.

Voor vragen of aanmelding kan men contact opnemen met het parochiesecretariaat. Het secretariaat laat dan een van de leden van het pastoraal team contact opnemen.



BOETE EN VERZOENING

Bij veel mensen heerst tegenwoordig een grote onduidelijkheid over wat nu schuld is en wat nu zonde is. Ze vinden het vaak moeilijk om in hun eigen leven te ontdekken, te erkennen en te zeggen wat fout is. Vaak ontdekken ze dat er dingen zijn die belemmeren. Mensen ontdekken dat er in hun leven dingen niet goed waren. Door middel van het sacrament van Boete en Verzoening kunnen ze een nieuwe start maken. Het is God zelf die vergeving schenkt en de last van schuld van onze schouders neemt.

Doorgaans zijn er voorafgaand aan de grote kerkelijke feestdagen boetevieringen waarin wij ons leven onder de loep willen nemen. Deze vieringen zijn een gezamenlijke voorbereiding op het persoonlijk ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening.

Natuurlijk is het ook mogelijk om buiten de feestdagen het sacrament te ontvangen. Dit kan op afspraak. Ook zijn onze parochiepriesters een half uur voorafgaand aan de avondmissen in Asten en Someren beschikbaar voor biechtgesprekken. En natuurlijk kan men altijd een van de parochiepriesters aanspreken over dit onderwerp.

ZIEKENZALVING

In het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en het verdriet van de mensen. Daarom is het sacrament van de ziekenzalving het sacrament van Jezus' nabijheid in het lijden, het verdriet en de angst van mensen. In de zalving met olie worden zijn kracht en liefde in dit lijden binnengebracht. Hierdoor wordt dit lijden geplaatst in het perspectief van Jezus' overwinning op lijden en dood.

Als iemand ernstig ziek is, kan hij of zij het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Dat kan ook bij een risicovolle operatie of onderneming. Dit sacrament werd vroeger 'het bedienen', 'het Laatste Oliesel' of 'het sacrament der zieken' genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De laatste veertig jaar is dat veranderd. De ziekenzalving kan het beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. Niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis, maar om gesterkt te worden in de levensfase waarin hij of zij zich bevindt.

U kunt de parochie altijd bellen voor de ziekenzalving. Toch is het verstandig om tijdig contact op te nemen en een afspraak te maken. Het geeft rust voor degene die het sacrament ontvangt en stelt de familie in staat om samen te komen. De ziekenzalving kan aangevraagd worden via het noodnummer van de parochie.

UITVAARTEN

In de verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen de rituelen van een kerkelijke uitvaart houvast en troost bieden. Als parochiegemeenschap nemen we tijdens de uitvaart afscheid, samen met u, in het licht van Christus die ons leven zonder einde heeft beloofd.

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de familie af. Wij willen in deze moeilijke dagen graag pastorale ondersteuning geven en u bijstaan. Veel zaken moeten geregeld worden. Er kan bij een overlijden direct contact worden opgenomen met het noodnummer van de parochie: **06 10 33 30 69**

ADRESWIJZIGING

Het is belangrijk dat uw adresgegevens bekend zijn bij de parochie, zodat voor u bestemde post op het juiste adres aankomt. Verhuist u binnen de grenzen van de parochie? Dan kunt u uw adreswijziging doorgeven via het formulier op de website, te vinden onder het kopje Ik wil, of scan de QR-code.



INSCHRIJVING

Bent u nieuw in de Franciscusparochie? Dan kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website, eveneens te vinden onder het kopje Ik wil, of scan de QR-code.



PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. De rooms-katholieke Kerk heeft een reglement over de omgang met persoonsgegevens en privacy in parochies.

Op onze website kunt u dit document downloaden onder het kopje Privacy, of scan de QR-code:



Als gevolg van de nieuwe regelgeving moet iedere parochie ook een privacy-beleid opstellen met een toelichting op de redenen waartoe gegevens worden bewaard en verwerkt. Onze parochie werkt aan een privacyverklaring. U kunt deze te zijner tijd downloaden via de website onder het kopje Privacyverklaring parochie heilige Franciscus Asten – Someren.

COMMUNICATIEKANALEN

De parochie beschikt over papieren en digitale communicatiemiddelen. Op de website www.rkfranciscus.nl vindt u de actuele mistijden, praktische informatie en nieuws. De site wordt zorgvuldig bijgehouden en nieuwe ontwikkelingen worden daar het eerst gemeld.

Ongeveer zes keer per jaar verschijnt het parochieblad Franciscus, met daarin artikelen over de parochiegemeenschap en het geloof. Franciscus is gratis mee te nemen in iedere kerk. Een wekelijks overzicht van vieringen en intenties is te vinden in de kranten Peelbelang en 't Contact.

U kunt de parochie ook op sociale media volgen:

Facebook: facebook.com/franciscusparochie

Twitter: [@rkfranciscus](https://twitter.com/rkfranciscus)

Instagram: [Parochie_asten_someren](https://www.instagram.com/Parochie_asten_someren)



KERKBIJDAGEN EN DONEREN

De parochie speelt een grote rol in de lokale gemeenschappen en in het persoonlijke leven van veel mensen. In de kerk laten mensen hun kind dopen, trouwen ze met elkaar en nemen ze afscheid van dierbaren. Ook komen parochianen er iedere week samen om de Eucharistie te vieren. Binnen de parochie kunnen mensen contacten leggen en anderen ontmoeten, hun talenten als vrijwilliger ontplooiën en kunnen ze mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem steken met een bezoekje of sociale activiteit.

Parochies krijgen geen subsidie van de overheid. Zonder de financiële steun van haar eigen parochianen kan zij niet voortbestaan. Daarom is de Franciscusparochie aangesloten bij Actie Kerkbalans. Ieder jaar in januari worden parochianen gevraagd om met een financiële bijdrage in de parochie te investeren. Hiervoor wordt u op de hoogte gesteld via de website, in vieringen en/of via een folder die u in de kerk en in uw brievenbus vindt. Tevens is het mogelijk om een incidentele schenking te doen. Daarvoor kunt u het volgende IBAN-rekeningnummer gebruiken:

NL44 RABO 0163 6400 09
t.n.v. Franciscusparochie Asten

Het machtigingsformulier voor een automatische incasso kunt u vinden op de website onder het kopje Doneren of via de QR-code:



De Franciscusparochie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.



De parochiegids is samengesteld door de communicatiecommissie van de parochie in samenwerking met het pastoraal team en het bestuur. Ondanks een zorgvuldig werkproces kunnen er fouten in staan. Hiervoor vragen wij uw begrip. Tevens kunnen er in de loop van het jaar zaken veranderen, waardoor informatie uit de gids niet meer juist is. Op de website van de parochie is ook alle informatie te vinden. Bij twijfel kunt u ervan uitgaan dat de website het nauwkeurigst is.