



Parochie H. Franciscus Asten-Someren

Kerk H. Naam Jezus, Lierop

Goede middag allemaal en hartelijk welkom, deze keer niet in de kerk of in de Vurherd, maar in de hal van Indoor Curling Brabant. Een keertje wat anders en op een andere tijd, maar wel met hetzelfde doel: een bijeenkomst van de vrijwilligers rond de Lieropse koepelkerk, die sinds 1 mei van het vorig jaar één van de kerkgelegenheden binnen de grote Franciscusparochie is, maar wel de mooiste.

Wij - als locatieraad - hebben jullie uitgenodigd om onze dankbaarheid te tonen aan jullie Die –ieder op zijn of haar eigen wijze – een bijdrage leveren aan het behoud, onderhoud en gebruik van onze kerk en de daaromheen liggende percelen, zoals de begraafplaats en pastorietuin.

En dan moet ik meteen even biechten: Wij als locatieraad zijn iets vergeten: namelijk om de pastoor en het bestuur van de nieuwe parochie uit te nodigen voor deze middag. Misschien zijn we dat vergeten omdat wij ons als locatieraad zo verbonden voelen met de koepelkerk en met allen die daarvoor vrijwilligerswerk verrichten, dat we niet aan het overkoepelend bestuur hebben gedacht. Dat zullen we volgend jaar zeker wel doen, ook om de banden met de nieuwe parochie hechter te maken. “Mea culpa,” zeiden we dan vroeger.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u allemaal – ook de leden van de locatieraad – uit de grond van mijn hart heel heel hartelijk te danken voor het grandioze feest dat we samen hebben kunnen vieren rond mijn gouden priesterfeest. Het was werkelijk een grandioos feest, perfect georganiseerd, zowel in de prachtig versierde koepelkerk, als in de zonovergoten en feestelijk ingerichte pastorietuin. Er zijn ontroerende woorden gesproken en op kaarten opgetekend. De gilden hebben hun trommels geslagen en hun vendels gezwaaid en er is prachtig gezongen en gemusiceerd.

En het was heel bijzonder dat ook de kinderen zijn ingeschakeld op een manier die bij hen past. Ook voor hen was het echt feest in koepelkerk en pastorietuin.

Daarom lijkt het me helemaal op zijn plaats dit jaar de dames die deze kinderviering hebben georganiseerd in de bloemetjes te zetten. Dit niet alleen als teken van waardering voor deze viering, maar ook voor de andere vieringen die zij in de loop van het jaar organiseren, zoals o.a. de altijd druk bezochte herdertjesmis. Zo spannen zij zich in om de jeugd bij de kerk betrokken te houden. Jammer genoeg kunnen zij niet allemaal aanwezig zijn, maar hun namen kan ik wel noemen: Simone Resing, Janneke Vermeulen, Vivian van Doorn, Sandra de Vreede, Anke vd Nieuwenhof, en Annemiek Gofers. Dank jullie wel.

Ook alle andere vrijwilligers wil ik hartelijk danken voor hun inzet en een prettige middag toewensen.

Jan Zwirs

Lierop, 16 september 2016.