



Parochie

Heilige Franciscus

Paastijd\Meimaand

Gratis mee te nemen

Colofon.

Parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt op 11 juli, bij gelegenheid van de Zomer.

Kopij aanleveren:

op het pastoraal centrum tot uiterlijk 4 juli 2016,

of per E-mail: redactiehp@hotmail.com

of redactie.angelus.pbl@gmail.com

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. U kunt dan bellen naar de pastorie 691315.

Planning parochieblad 2016:

	Copydatum	Uitgave
Vakantie	4 juli	11 juli
Herfst	19 september	26 september
Advent-Kerst	14 november	30 november

Jaargang 10 – uitgave 25 april 2016

100 DAGEN IN DE FRANCISCUSPAROCHIE !

Pastoor Scheepers was op 9 maart 2016 jl. al (of pas) 100 dagen pastoor van onze Franciscusparochie.

Op zijn facebookpagina schreef hij: “Pas, want de dagen zijn voorbij gevlogen en het voelt alsof ik al veel langer in Asten woon en werk.

Er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in deze afgelopen periode. Het inpakken van al mijn spullen en de verhuizing naar de mooie, statige pastorie van Asten. De kennismaking met zeer vele enthousiaste en welwillende vrijwilligers.

Sinterklaasavond; de inzegening van de nieuwe kerststal in Someren-Eind; de installatie en mijn verjaardag; de viering van Kerstmis en de jaarwisseling; het jubileum van de Pauluskerk; Carnaval; de start van de veertigdagentijd; de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en net als vele duizenden anderen heb ook ik last gehad van de griep. Verkouden, futloos, rillerig en beroerd. Maar de show must go on, dus gewoon doorgaan en daar waar het lukte, rust gehouden.

Inmiddels ben ik ook bij vele mensen op bezoek geweest; heb ik 17 mensen kerkelijk uitgeleide gedaan en 7 kinderen mogen dopen. De contacten met het kerkbestuur, mede-pastores en vrijwilligers op het parochiecentrum zijn constructief, boeiend, uitdagend en zeer plezierig.

Ik ben dankbaar voor die belangstellende en bemoedigende telefoontjes; die warme betrokkenheid en oprechte meelevendheid. De vriendschappelijke manier van omgaan; de complimenten die ik mag ontvangen; de bemoediging en de bevestiging. Ik voel me hier echt thuis.

We zijn goed begonnen en ik kijk vol vertrouwen uit naar de toekomst!”

Van uw bestuur:

Dat zijn mooie woorden van onze nieuwe pastoor. Ook het kerkbestuur ervaart veel bemoediging en bevestiging van en door hem. Dank daarvoor!

Het bestuur realiseert zich dat er een boeiende maar tegelijkertijd ook lastige periode is ontstaan door de fusie. Op papier lijkt het geregeld maar breng het maar eens in de praktijk. Tot nu toe heeft het bestuur zich hoofdzakelijk beziggehouden met het zo goed mogelijk regelen van de zaken die zich voordoen rond de verschillende geloofsgemeenschappen. En zoals gezegd kiest het bestuur daarbij voor de weg van de geleidelijkheid. De verslagen van de vergaderingen van de locatieraden zijn daarvoor heel informatief en daar waar direct antwoord nodig is weten de locatieraden het bestuur ook steeds beter te vinden. En tot nu toe is er steeds voor ieder probleem in goed overleg een constructieve oplossing gekomen.

Begin januari heeft het bestuur opdracht gegeven voor een analyse van de werkzaamheden op het parochiesecretariaat om zodoende meer zicht te krijgen op wat er nu nodig is om de nieuwe parochie daadwerkelijk te kunnen gaan ondersteunen. De uitkomsten daarvan zijn momenteel in bespreking en we hopen op korte termijn daarover meer te kunnen mededelen. Ook heeft er eind januari een bespreking plaatsgevonden met alle voormalige penningmeesters met als doel de financiële zaken zoveel als nu reeds mogelijk is beter te stroomlijnen. Dat blijkt weerbarstiger te zijn dan aanvankelijk aangenomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het stroomlijnen van de tarieven. Het is de bedoeling dat er uniforme tarieven ontstaan voor de gehele parochie die vanaf 1 januari 2017 in zullen gaan. Ook daarover wordt u nog nader geïnformeerd.

Een delegatie van het bestuur bezocht in januari een infoavond van het bisdom speciaal voor nieuwe bestuurders. Daar bleek o.a. dat we voorlopig nog heel veel werk hebben.

Wat inmiddels al is aangepakt is het opzetten van een nieuwe website. Ook daarover binnenkort meer. En we zijn er best trots op dat er inmiddels nieuwe emailadressen zijn aangemaakt die wij hierbij publiceren. Ook heeft inmiddels iedere geloofsgemeenschap de beschikking over een Franciscusstempel ten behoeve van de registers. Kleine stappen maar toch...

Het is belangrijk dat onze nieuwe parochie een duidelijk gezicht krijgt waarmee alle geloofsgemeenschappen zich kunnen identificeren. Dat wil het bestuur stap voor stap gaan realiseren en alle suggesties daarvoor zijn zeer welkom.

En steeds opnieuw realiseert het bestuur zich dat dit werk alleen tot stand kan komen dankzij de grote inzet van veel actieve, bekwame en enthousiaste vrijwilligers in de verschillende geloofsgemeenschappen. Daarvoor opnieuw onze dank!

De nieuwe emailadressen:

Kerkbestuur:

Voorzitter Pastoor Scheepers	pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
Vicevoorzitter Wim Jaspers	w.jaspers@rkfranciscus.nl
Secretaris Pieter van Horssen	p.vanhorssen@rkfranciscus.nl
Penningmeester Marcella de Leeuw	m.deleeuw@rkfranciscus.nl
bestuurslid Ton Wijnen	t.wijnen@rkfranciscus.nl
bestuurslid Guido Schoolmeesters	g.schoolmeesters@rkfranciscus.nl
Parochiesecretariaat:	secretariaat@rkfranciscus.nl

ECONOMIE

Het was allemaal zo leuk. Ze waren jong getrouwd, alles ging goed en er kwamen twee kinderen. Hij had een goede baan bij een groot concern, zij bij een sociale instelling. Er werd een leuk huis gekocht.

Vorig jaar kreeg zij te horen dat ze minder uren kreeg vanwege de kredietcrisis. Dat was een flinke tik, want hun budget was gebouwd op hun beider inkomen. Onlangs kreeg hij de dreun van zijn leven. Duizend banen weg. Hij zit daar zeker bij. Nu moeten ze hun huis gaan verkopen. Zij is op zoek naar een fulltime baan. En hij probeert ook van alles. Maar ze zijn allebei een stuk in de veertig en in Brabant liggen de banen echt niet voor het oprapen. Ook al beweren de politici anders.

Politiek Den Haag roept dat Nederland uit het dal kruipt. De economie is zelfs sterker dan in menig ander Europees land. En ook in onze eigen provincie lopen mensen rond die roepen dat het allemaal veel beter gaat. Er komen honderden nieuwe banen bij de komende jaren.

Mooi allemaal. Maar als je boven de veertig bent doe je niet veel met al die honderden banen, want de meeste daarvan gaan naar jongere mensen. Je bent te oud en dus te duur.

We leven in een welvaartsland, wordt ons verteld. En we mogen niet klagen. Maar wat moet je met welvaart als je geen baan krijgt en je je huis moet verkopen? Hoe kan het dat er in zo'n welvaartsland steeds meer behoefte komt aan voedselbanken? Kennelijk wordt hier nog steeds gedacht in cijfers en niet in mensen. Economie is het trefwoord. De mensen telt niet.

Iemand zei tegen zo'n slachtoffer van de economie: "het helpt om te bidden". De man lachte schamper en antwoordde: "dat zal ik doen. Als God dan mijn hypotheek betaalt."

Het zit er niet in dat God dat zal doen, al bidt die man totdat hij een ons weegt. En waarom niet? Omdat God niet in cijfers denkt. Waarom laat Hij

dan toe dat topmanagers van grote concerns een paar miljoen per jaar verdienen en ook nog enorme bonussen krijgen? en waarom laat Hij toe dat anderen niet weten hoe ze de maand een beetje fatsoenlijk door moeten komen?

Met dit soort vragen zullen we altijd moeten leven. Zonder antwoord. Toch is er wel een antwoord. God denkt niet in cijfers, maar in geluk en liefde. Dingen waar geen economie of geld aan te pas komen. Momenten van intens geluk. Een blijde lach van je kind. Een stralende glimlach als je thuiskomt. Een beschuit zònder boter mèt pindakaas door de kinderen zelf klaargemaakt en zelf verorberd op zondagmorgen. Een klein vuistje met platgedrukte madeliefjes voor mama.

Dat heeft niets met politiek en met economie te maken. Wel met liefde en geluk.

Pastoor Pieter Scheepers

ZORG VOOR DE ARME MEDEMENS

Beste parochianen, beste mensen.

Tot u richt zich een man die u wel eens gezien hebt, maar die u nog weinig gesproken hebt. Ik behoor dan ook niet tot de ingezetenen van uw parochie. Ik ben diaken Henri van Leuken. Ik ben op 25 september 1993 tot diaken gewijd in de kathedrale basiliek van 's-Hertogenbosch. Na een aantal jaren parochiepastoraat te hebben bedreven, vroeg Mgr. Hurkmans mij voor het categoriale pastoraat in zuidoost-Brabant. Vandaar dat ik me via dit artikel tot u richt.

U weet dat de economische crisis veel mensen hard heeft getroffen. Ik krijg dan ook veel aanvragen waarin materiële en financiële ondersteuning wordt gevraagd. De armoede is nog steeds aan het groeien en ruim één miljoen mensen leven in Nederland onder de

armoedegrens. Veel mensen hebben gelukkig nog steeds het goede beeld van onze geloofsgemeenschap voor ogen. Een geloofsgemeenschap die een helpende hand biedt aan mensen in nood.

De diaken is dan ook het sociale gezicht van de Kerk bij uitstek. Hij vertegenwoordigt alle mensen die iets voor een ander willen doen. De diaken heeft o.a. tot taak om de materiële en financiële ondersteuning goed te beheren en te verdelen. Veel mensen hebben nog steeds angst om hun armoede openlijk te belijden. Als Kerk proberen wij dan ook zo de helpende hand te bieden dat iedereen gerespecteerd wordt in zijn "zijn".

Natuurlijk kan ik het niet alleen. Gelukkig ben ik gezegend met vele collegae en mensen van goede wil. Toch wil ik graag ook op u een beroep doen, zodat de helpende hand geboden kan worden aan vele noodlijdenden in uw parochie.

Met uw geldelijke giften kan ik hen financieel ondersteunen die onze kerkelijke hulp en zorg daadwerkelijk nodig hebben. Uw bijdrage kunt u via een gesloten enveloppe met daarop mijn naam (diaken Henri van Leuken) in de brievenbus doen van de pastorie aan de Kerkstraat 2 te Asten.

Ik zorg voor een concrete bestemming waar hulp écht gewenst is!

Bij voorbaat dank voor uw medeleven, uw gift en uw gebed.

Diaken Henri van Leuken.

Tel.: 06-27346809.



Het nut van een dagboek

Heb jij weleens in een hagelbui gezeten ? Niet zo eentje in de winter, met kleine hagelkorreltjes, maar zo'n grote zomerbui, met onweer en grote hagelstenen ? Nou, ik wel - en nog wel boven op een viaduct !

We wilden gaan zwemmen, maar we mochten niet in het water, want de bliksem kon inslaan, en dus gingen we maar naar huis. En toen kwam er een enorme hagelbui precies over ons heen. De lucht leek wel groen als de zee, de wind gierde. De hagelstenen waren groter dan knikkers en deden echt pijn. Ze sloegen door de jasbeschermers van onze fietsen heen. Op straat stroomde een rivier van een halve meter diep. En de mooie, dikke boom tegenover de kerk waaide om. Het staat in mijn dagboek, en ik vergeet het nooit: 3 augustus 1980.

Nou, zoiets zouden de Egyptenaren ook over zich heen krijgen. Want God droeg Mozes op om tegen de Farao zeggen: "Luister je nou nog steeds niet ? Snap je dan niet dat Ik je al lang had kunnen doden ? Dat Ik dat nog niet gedaan heb is alleen maar om ervoor te zorgen dat straks heel de wereld praat over het lesje dat Ik jou ga leren. Als je niet wil luisteren, dan moet je maar voelen !".

Ditmaal zou er een verschrikkelijke hagelbui komen. Maar veel van de Egyptenaren waren inmiddels bang geworden. "Die Mozes en Aäron zijn weer bij de Farao. Wat voor een ramp zou die God van hen nu weer laten gebeuren ? Een hele erge hagelbui ?! Haal dan alles gauw naar binnen !". En inderdaad, er kwam een verschrikkelijke hagelbui. Alle dieren en alle mensen die nog buiten waren gingen dood. Zo groot waren de hagelstenen die ze tegen hun hoofd kregen . . . De planten op de akkers hagelden kapot, de bomen knapten af. Behalve in de provincie waar de Israëlieten woonden.

De Farao vroeg Mozes om te bidden dat het op zou houden. Hij had ervan geleerd, zei hij. Hij had er spijt van.

Jaja . . .

In elk geval praten wij nu nog steeds over die hagelbui in Egypte.

Goed dat er toen óók mensen dagboeken bijhielden !



De viering van de heilige Eucharistie, deel II

Kapelaan Harold van

Overbeek

Beste mensen,

In dit tweede deel over de heilige Eucharistie wil ik de opbouw van de heilige Mis bespreken.

Opening van de Dienst

Iedere eucharistieviering begint met een kruisteken. Meer dan ooit zal alles wat hier geschiedt, gebeuren:

„In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.” Vervolgens begroet de priester de gelovigen. Hij kan dit doen als volgt: *“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.”* In verkorte vorm komt die wens regelmatig terug tijdens de viering: *„De Heer zij met u”* of *„De Heer zal bij u zijn”*. Dit is immers de kern van de viering: de Heer komt aanwezig te midden van de gelovige gemeenschap. Opdat wij als gelovige gemeenschap de Heer in ons midden kunnen ontvangen, is het niet enkel belangrijk dat we écht een gemeenschap vormen, maar nog meer dat wij verdeeldheid en zonde vermijden. Dat is de eerste opdracht van de gemeenschap: *“Ik belijd voor de Almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb.....”* Of de gemeenschap vraagt aan God: *“Heer, ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden.”* Dankbaar wordt daarna het Gloria gezongen: *„Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.”* In de advent en de veertigdagentijd wordt het gloria niet gezegd of gezongen. Het is een tijd van gedempte vreugde in de kerk. Vervolgens nodigt de priester de gemeenschap uit tot gebed: *„Laten wij bidden”*. Na een paar ogenblikken stil gebed, neemt de priester ons gebed op in het openingsgebed: *„dat de Heer moge spreken en dat wij Hem mogen horen”*. De liturgie van het Woord kan aanvangen.

De Dienst van het Woord

In de “Dienst van het Woord” spreekt de Heer ons toe. Op zondag hebben we drie lezingen uit de heilige Schrift. De eerste lezing komt uit het Oude Testament. Zij is steeds gekozen in nauwe aansluiting bij het evangelie van de zondag. In de paastijd neemt men de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen.

Dan volgt een psalm of een lied, ook gekozen rond de hoofdgedachten van de lezingen. Vervolgens horen we een tweede lezing uit de brieven van de Apostelen. Tenslotte komt de lezing uit het evangelie. De diaken of de priester draagt ze ons voor. De andere lezingen worden door lectoren gelezen. De drie lezingen zijn iedere zondag verschillend en dit gedurende drie jaar. Vóór 1969 kwamen dezelfde lezingen ieder jaar terug. Met de driejarige cyclus krijgen wij een veel breder overzicht. In het A-jaar komt het evangelie bijna steeds uit het Matteüsevangelie (2011, 2014...). Het B-jaar brengt Marcus (2012, 2015...). In het C-jaar lezen we Lucas (2013, 2016...). Het evangelie van Johannes is verspreid over de drie jaren, maar lezen wij elk jaar met Kerstmis, dikwijls in de veertigdagentijd, en vooral in de paastijd.

Op weekdays zijn er slechts twee lezingen. De evangelies zijn dan ieder jaar dezelfde. Voor de eerste lezing is er een cyclus van twee jaar. Zo maken we op weekdays kennis met vaak onbekende stukken uit de bijbel.

Na de lezingen houdt de priester de preek, - ook wel “homilie” genoemd, - waarin hij de boodschap van de lezingen verkondigt, verdiept en actualiseert. Vervolgens staan we recht om de geloofsbelijdenis te zingen of te zeggen. Als afsluiting van de Dienst van het Woord komen de voorbeden. Ze vormen een soort litanie, waarin we God bidden voor de noden van de gelovige gemeenschap, de wereld en van onszelf. Elke voorbede wordt besloten met een refrein: b.v. „*Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons*”.

“Alles is genade . . .” - Hoe langer je met God onderweg bent door het leven, hoe meer je ontdekt dat je eigenlijk alles van Hem ontvangen hebt. Je hebt talenten van God gekregen en je mag werken aan een gezond zelfvertrouwen.

Maar er zijn momenten genoeg dat je merkt dat je het niet alleen kunt en dat je God en andere mensen nodig hebt om het vol te houden.

Een mens kan veel goeds tot stand brengen, maar het leven is een kwestie van geven en ontvangen.

Als die balans verstoord raakt raak je overbelast en uiteindelijk overspannen.

Vaak leer je pas wat genade is als je het zelf echt even niet kan.

Juist dan kan God voluit door je heen werken - als je Hem daar de kans voor geeft.

Je kunt je honderdduizend keer inzetten voor anderen, maar het is de bedoeling dat anderen zich daarbij op hun beurt inzetten voor jou.

Je kunt veel verantwoordelijkheid dragen, maar als jijzelf tegelijkertijd niet gedragen wordt door anderen wordt die verantwoordelijkheid een loodzware last.

Je kunt geïnspireerd zijn om wat-al-niet te doen, en dan lukt het ook nog. Maar een tijdje later ben je volkomen inspiratieloos.

Niet zo vreemd, want zelfs Jezus had precies hetzelfde probleem.

Hij wilde verantwoordelijkheid dragen voor ons, maar werd nauwelijks door mensen gedragen.

Hij had een zware taak, maar moest de motivatie daarvoor uit Gods liefde putten.

Als er iemand inspiratie nodig had was hij het wel, en ook die zocht hij dus bij God.

Dan waren de mensen hem even kwijt en zat hij in zijn eentje ergens in de natuur te bidden, desnoods midden in de nacht.

Als hij daarna terugkeerde liep hij over het water of maakte hij een

belangrijk besluit bekend.
Hij volgde precies Gods leiding.

Zonder deze band met God gaat het nooit echt goed.
Met Jezus niet, met ons niet en met de Kerk zeker niet, alle goede wil ten
spijt.

Het ontstaan van de Kerk was al geen mensenwerk maar de vrucht van
Gods Geest, die werkte door mensen heen.

Het volgen van regels zonder hart werkt niet, en inzet voor mensen in
nood zonder verdieping ook niet.

Alles is immers genade.

Wij hoeven maar op zoek te gaan naar Gods leiding en met die genade
mee te werken, samen met Jezus.

Waarom zijn we juist dit Bijbelse oerprincipe toch vergeten ?



PAROCHIEKERKHOF LOCATIE ASTEN

Zoals elk jaar worden de contactpersonen van een graflocatie op ons parochiekerkhof, waarvan de termijn grafrechten verstreken is, aangeschreven. Aan hen wordt de vraag voorgelegd of de termijn grafrechten/onderhoud weer voor een periode van 10 of 20 jaar verlengd wordt of dat het grafmonument geruimd mag worden.

Omdat we elk jaar op zoek moeten naar contactpersonen, die in de afgelopen 10 of 20 jaar verhuisd zijn of onverhoopt overleden, zouden we u het volgende willen vragen:

Bent u een contactpersoon van de nabestaanden van een overledene die op ons kerkhof is begraven en bent u in de afgelopen jaren verhuisd wilt u dan zo vriendelijk zijn om een adreswijziging door te geven? Of heeft u een contactpersoon van een graflocatie op ons parochiekerkhof in uw familie en u weet dat er wijzigingen zijn geweest, zoals een verhuizing, wilt u dit dan aan ons kenbaar maken.

Het bespaart de parochie elk jaar een heleboel speurwerk.

Aangezien we heel zorgvuldig te werk willen gaan is elke nieuwe informatie welkom.

Graven waarvan de termijn is verstreken en welke niet meer verlengd worden zullen schriftelijk opgezegd moeten worden.

Indien u informatie heeft willen wij u vragen dit kenbaar te maken per adres: secretariaat H.Franciscusparochie, Kerkstraat 4, 5721 GV Asten. De niet verlengde graflocaties zullen dit jaar in de loop van de maand mei geruimd worden.

Omdat het kerkhofschuurtje toe is aan een opknapbeurt zijn we bezig te inventariseren wat er vernieuwd moet worden.

Het dak lekt zodat dit in ieder geval vervangen moet worden.

Ook de toegangsdeur van het schuurtje wordt opgeknapt.

Met vriendelijke groet,
Jan Coolen, namens de kerkhofcommissie

Mededelingen van de redactie

“In memoriam”

Als er in uw familie of kennissenkring iemand overlijdt is dat een ingrijpende gebeurtenis. De parochie wil op zo'n moment graag met u meeleven door middel van een goed verzorgde uitvaart en eventueel ondersteuning bij de verwerking. Maar mogelijk heeft de overledene zich als vrijwilliger ingezet voor de opbouw en het draaiende houden van onze parochie. Dat is voor de parochie een extra reden om bij het overlijden stil te staan.

De redactie van Angelus wil de nabestaanden van overleden vrijwilligers graag de kans bieden om een kort “In Memoriam” over de overledene in het parochieblad te laten opnemen.

U kunt hierbij denken aan een korte levensbeschrijving, de omschrijving van de taken die de overledene voor de parochie verrichtte en misschien ook over zijn of haar motivatie of inspiratie om dat te doen. Hoe heeft de parochie deze overleden vrijwilliger gekend, en wat heeft hij of zij in het bijzonder aan de parochie bijgedragen? Een duidelijke, goed afdrubbare foto van de overledene is hierbij zeer welkom. Veel mensen zijn immers wel bekende gezichten voor elkaar, maar we kennen elkaar niet allemaal van naam.

Het totale stukje inclusief foto mag maximaal ½ A4 lang zijn. Familieleden en andere naasten van vrijwilligers die overleden zijn kunnen een stukje aanleveren. Verzendt u het per mail, als bijlage in een Wordbestand, aan redactie.angelus.pbl@gmail.com.

Deze mogelijkheid betreft alle overleden vrijwilligers, inclusief koorleden, vanaf maart 2016. Het maakt niet uit wat voor taken zij verricht hebben en of dat in het openbaar of achter de schermen plaatsvond.

Vaak zal iemand namens de parochie een dankwoordje aan het “In Memoriam” toevoegen.

Angelus per mail ontvangen

Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via

redactie.angelus.pbl@gmail.com . Dan ontvangt u voortaan Angelus als PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres.

Verzending van een papieren Angelus per post is echter NIET mogelijk.

Angelus en de parochienieuwsbrief

We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad – deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus !

BIJZONDERE EUCHARISTIEVIERINGEN MET ASTENSE KOREN

Beste parochianen, op zaterdag 21 mei verzorgt **gemengd koor Puur Sangh** weer een Eucharistieviering in de H.Maria-Presentatiekerk in Asten. Het koor zingt verschillende werken uit allerlei windstreken en in meerdere talen. Te denken valt aan de Latijnse gezangen: Locus Iste van Bruckner, Ave Verum van Mozart, Kyrie van Rheinberger en een Ave Maria. Vanuit het Duits wordt 'Herr deine Güte reicht so weit' ten gehore gebracht. Het Russisch 'Otsje Nasj' wordt gezongen bij het Onze Vader. De dienst wordt beëindigd met Rejoice in the Lord always: een gospelstuk waarin de blijdschap over de Heer wordt bezongen.

Verder mogen we vast aankondigen dat er op 10 december een jubileumconcert plaatsvindt. Dit concert komt in de plaats van het gebruikelijke Kerstconcert van **Puur Sangh**. Zeker de moeite waard om alvast te noteren in de agenda. Er wordt dan een bijzondere Mis

gezongen: "Misa a Buenos Aires" (een tangomis), gecomponeerd door Martin Palmeri.

Het Astens Mannenkoor verzorgt de Eucharistieviering op de Klokkendag in Asten, zondag 29 mei, in samenwerking met beiaardier Rosemarie Seuntiëns. Voor nadere mededelingen over het programma van de Klokkendag, zie de plaatselijke bladen.

GREGORIAANS KOOR ASTEN ZOEKT NIEUWE LEDEN

Het Gregoriaanse koor, dat in 2014 is ontstaan uit een cursus, gaat verder.

Inmiddels hebben we al meerdere vieringen verzorgd in Ommel en Someren, en het is onze bedoeling dat we daarmee doorgaan, ook af en toe in andere kerken in de Franciscusparochie.

Ons repertoire bestaat uit louter traditioneel Gregoriaans, dat wil zeggen, éénstemmige Latijnse gezangen zoals die ook in de kloosters worden gezongen. We zingen de vaste gezangen met orgelbegeleiding, maar vooral wisselende gezangen uit het Graduale Simplex en af en toe uit het Graduale Triplex, en dit zonder instrumentale begeleiding. Hoewel er veel kerkkoren zijn in onze regio is ons koor vrijwel uniek in deze repertoirekeuze. Er maken zowel dames als heren deel uit van het koor, afkomstig uit de gehele regio Peelland. We zouden er graag nog enkele leden bij hebben, heren maar vooral ook dames. Kennis van Gregoriaans is niet vereist, affiniteit met het genre en enige aanleg voor zingen wel. Mensen die kennis willen maken met de basisprincipes van de Gregoriaanse zang kunnen vrijblijvend meedoen met enkele proefrepetities. Ze mogen komen luisteren en mogen meteen proberen mee te zingen. Daarna kunnen zij beslissen of zij zich bij het koor aan willen sluiten. Voor beginnende zangers kunnen extra repetities worden ingepland.

De repetities zijn normaal gesproken in het zijzaaltje van de H.Maria- Presentatiekerk in Asten, op vrijdagen van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt gerust binnenlopen op 29 april, 13 mei of 20 mei. Neemt u de ingang aan de Wilhelminastraat, aan de rechterkant van de kerk, bij het trapje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dirigent, Dhr. Wim Boerekamp, tel. 0493 – 313796. Voor meer informatie, zie ook

www.gregoriaans.com .

BIJZONDERE GILDEVIERING

Op zaterdag 23 april werd pastoor Pieter Scheepers geïnstalleerd tot nieuwe gildeheer van het Sint-Jorisdigilde van Asten. Hij nam het stokje over van pater Piet Schellens die deze rol vele jaren voortreffelijk ingevuld heeft. De feestelijke viering, voor gildeleden en alle andere belangstellenden, begon om 10 uur in de Maria Presentatiekerk.

TEKST GEVONDEN IN DE OUDE KERK VAN BALTIMORE auteur onbekend, gedateerd 1692

*Wees kalm temidden van het lawaai en de haast,
en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.*

*Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen;
ook zij vertellen hun verhaal.*

*Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen
worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.*

Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen.

*Blijf belangstelling houden voor je eigen werk,
hoe nederig dat ook moge zijn;
het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd.*

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.

*Maar laat je niet verblinden door de bestaande deugd;
veel mensen streven hoge idealen na,
en overal is het leven vol heldendom.*

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid.

*Maar wees evenmin cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid is zij eeuwig als gras.*

*Volg de loop der jaren met gratie;
verlang niet naar een tijd die achter je ligt.*

*Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn,
maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.*

Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

*Leg jezelf een gezonde discipline op,
maar wees daarbij lief voor jezelf.*

*Je bent een kind van het heelal,
niet minder dan de bomen en de sterren,
je hebt het recht hier te zijn.*

*Al is het niet duidelijk,
toch ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.*

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn.

Houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

*Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen,
is dit nog steeds een prachtige wereld.*

Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

NIEUWE BISSCHOP WIL GEEN KRIMPMANAGER ZIJN

Gerard de Korte kreeg niet alleen een warm Brabants welkom als de nieuwe bisschop, hij kreeg ook een felicitatie-telefoontje van aartsbisschop Eijk - zijn tegenpool. Eijk stelt zich niet beschikbaar voor een volgende termijn als voorzitter en De Korte krijgt promotie: het staat vast dat de verhoudingen in de bisschoppenconferentie gaan veranderen.

In het bisdom den Bosch wilden ze graag een Franciscus-achtige bisschop. Of ze die nou helemaal gekregen hebben, is nog niet zeker. Maar het was wel opvallend hoe vaak Gerard de Korte als nieuwe bisschop van Den Bosch paus Franciscus citeerde.

Zo zei De Korte dat hij net als de paus liever een kerk ziet die vuil is van de straat, dan ziek doordat zij te veel is binnen gebleven. En ook de belofte dat hij bruggen wil bouwen en geen muren, was een letterlijk citaat van paus Franciscus.

Tijdens de persconferentie stelde vertrekkend bisschop Toon Hurkmans De Korte voor aan de pers. De Korte, nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden, presenteerde zich in het bisschoppelijke paleis in Den Bosch - vanaf 14 mei zijn nieuwe woning - als een outsider. "Ik ken dit bisdom maar heel betrekkelijk. In de komende tijd zal ik proberen veel mensen in het bisdom te ontmoeten. Zo ben ik niet afhankelijk van verhalen van anderen, maar kan ik door eigen waarneming een reflectie en visie vormen."

Verhoudingen op scherp

Er gaan nogal wat verhalen over bisdom Den Bosch. Parochiefusies en kerksluitingen hebben de verhoudingen op scherp gezet. Bovendien past de nieuwe generatie priesters die het in het bisdom inmiddels voor het zeggen heeft, de liturgisch regels strikt toe. Dat zorgt voor veel boosheid en verdriet.

Steeds vaker beginnen groepen katholieken zich los van de officiële kerk en beginnen voor zichzelf. Onlangs nog in Veldhoven, en eerder al in Reusel en Den Bosch. De Korte zei hierover altijd in gesprek te willen gaan met verontruste katholieken. Hoewel voor hem de eenheid van de kerk voorop staat.

De Korte gaat van het kleinste bisdom (ongeveer 100.000 katholieken) naar veruit het grootste (ruim een miljoen). Toch benadrukte hij vooral de overeenkomsten tussen zijn oude en nieuwe werkomgeving. Hij maakte een sombere opsomming: "Minder mensen, minder middelen, krimp dus. En ook nog interne onzekerheid: sprakeloosheid, bijbels analfabetisme."

Geen krimpmanager

Toch wil de nieuwe bisschop niet alleen maar krimpmanager zijn: "Een bisschop is allereerst leraar, bruggenbouwer en herder." Met name de laatste twee eigenschappen zullen in Den Bosch met instemming worden begroet.

Kardinaal Eijk liet namens de bisschoppenconferentie weten blij te zijn met de benoeming van De Korte in Den Bosch. "Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom 's-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming."

Tegenpolen

Eijk en De Korte gelden als tegenpolen binnen de bisschoppenconferentie. De laatste gaat zogezegd wat soepeler met de regels om dan de eerste, hoewel De Korte zeker geen nieuwlichter is.

In 2010 ontstond tussen de beide bisschoppen een hooglopend conflict over het wel of niet zingen van liederen die geschreven waren door Huub Oosterhuis. In een uitgelekte brief beschuldigden Eijk en zijn hulpbisschoppen De Korte van oncollegiaal gedrag. Hij zou zich niet aan afspraken houden en vooral via de media communiceren.

Onlangs maakte kardinaal Eijk bekend dat hij onder meer vanwege gezondheidsredenen zich niet herkiesbaar stelt als voorzitter van de bisschoppenconferentie. Niet veel later wordt Gerard de Korte bisschop van Den Bosch.

Een wonderlijke samenloop van omstandigheden: de een doet een stapje terug en de ander maakt promotie. Het staat wel vast dat de verhoudingen in de (verdeelde) bisschoppenconferentie hierdoor zullen veranderen. Overigens vertelde De Korte dat Eijk hem telefonisch van harte gefeliciteerd heeft met zijn benoeming.

Gerard de Korte is geen Brabander. Een van zijn voorgangers, Jan ter Schure (bisschop van 1984 tot 1998) had diezelfde handicap, maar was bovendien een stugge, traditionele noorderling. Bij zijn installatie als bisschop van Den Bosch moest hij met politiebegeleiding naar zijn kathedraal worden geleid. Dat zal bij Gerard de Korte niet nodig zijn.

Stijn Fens

Trouw, 5 maart 2016

BISSCHOP BEKKERS OVERLEED 50 JAAR GELEDEN

‘Ze zijn met onze heerom op d’n hol gegaan’, klaagde een neef van bisschop Bekkers na het feest dat zijn geboortedorp St-Oedenrode in 2001 voor hem had aangericht.’ Ze hebben hem op een troon gezet en daar krijgen we hem niet zomaar af’.

Bisschop Wilhelmus Marinus Bekkers is verreweg de bekendste bisschop van ‘-Hertogenbosch, maar ook de man met het kortste episcopaat. Nog geen zes jaar mocht het duren, van 27 juni 1960 tot 9 mei 1966 (dit jaar 50 jaar geleden). Het was lang genoeg om het schip van de wal te stoten, maar te kort om het op koers te brengen. Het werd meegevoerd in een stroom die zijn eigen richting volgde en dat was niet de weg die Bekkers

voor ogen had. Eigenlijk was bisschop Bekkers een gewone orthodoxe Brabantse priester met een groot hart voor de menselijke noden. Midden in de vooroorlogse crisistijd plunderde hij, als kapelaan van een Bossche volksparochie waarin veel sociaal zwakken woonden, elke week de boerderij van zijn ouders, zodat hij zijn kudde tenminste te eten kon geven. In de oorlog was hij rector van het St. Jozefgesticht in Hintham en leed hij onder het verlies van zijn koersgenoot en vriend kapelaan Koopmans, die door de Duitsers werd neergeschoten.

Belangrijker was zijn pastorale werk na de bevrijding. Hij werd directeur van de diocesane Katholieke actie, aalmoezenier van de diocesane Katholieke Arbeiders Beweging en geestelijk adviseur van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond. Wat hij daar hoorde en beleefde, vormde ten diepste zijn liefde voor de persoonlijke pastoraal, die hij als bisschop zelfs in zijn blazoën schreef: 'De liefde als wapen'. Wat hem buitengewoon maakte, waren zijn welbespraaktheid en zijn menselijke nabijheid. Urenlang kon hij een massa van boeren en arbeiders toespreken, en ze bleven muisstil. Die kwaliteit benutte hij heel slim op de televisie. Beroemd zijn z'n 'Brandpuntjes' die de KRO uitzond. Vooral die van 21 maart 1963 over het eigen geweten – de persoonlijke verantwoordelijkheid van gehuwden ten aanzien van geboortebeperkingen en de gezinsgrootte. In die tijd maakten pastores in hun opperste wijsheid uit of periodieke onthouding wel of niet was toegepast en heel wat moeders met 6 of 7 kinderen zochten hun heil bij soms piepjonge kapelaans, van wie ze meer begrip verwachtten.

Die toespraak over het eigen geweten was door Bekkers overigens goed voorbereid en met zijn raadgevers uit en-ter-na besproken. Het woord 'pil' nam hij niet in de mond. Toch zaten 's anderendaags de wachtkamers van de katholieke huisartsen mudvol, want 'nu mocht het van de bisschop'. Waarschijnlijk zou de ontwikkeling uiteindelijk toch wel tot grotere huwelijkse vrijheid hebben gevoerd, maar die opmerking van Bekkers werkte wel als een katalysator zonder weerga. Zo sterk, dat zijn briljante Brandpuntjes van een jaar later, die wezen op de dure plicht van een goed gevormd geweten, nauwelijks werden opgemerkt en zeker niet werden onthouden.

Het gevolg was dan ook dat het sacrament van de biecht bijna van de ene op de andere dag verdampste. Mensen gingen in die tijd vooral biechten als er iets fout zat in hun huwelijk en 'dat hoefde nu niet meer'. De moraal van Bekkers werd dus wel heel vrij uitgelegd. Hij sprak een bevrijdend woord en sindsdien had bij wijze van spreken niemand meer een bevrijdend woord van de kerk nodig.

Dat kwam hem ook op kritiek te staan en nog wel uit Rome. Bekkers moest ophouden met praten over het celibaat, dat was een zaak van de wereldkerk. Bekkers moest zijn mond houden over de geboortebeperving, want daar werkte Rome aan (twee jaar later verscheen de encycliek *Humanae vitae*). Bekkers moest een einde maken aan de liturgische chaos die na het tweede Vaticaans Concilie in Nederland was ontstaan. Dat verwijt kreeg hij overigens als bisschoppelijke referent voor de liturgie.

Nee, een diplomaat was Bekkers niet. Hij zei wat in hem opkwam en oogste daarmee tijdens het concilie zoveel aandacht, dat hij de journalisten voortaan maar te woord moest staan op het pleintje voor het Hollands college...

Zijn liefde voor de mens kenmerkte ook zijn omgaan met de mensen vlak bij hem. Hij was goed voor zijn medewerkers op het bisdom, maar kantoortijden, daar deed hij niets aan. Als er 's middags om 3 uur een voetbalwedstrijd op de televisie was, vond hij het heel gewoon dat al het personeel aanschoof. Als er dan 's avonds nog gewerkt moest worden, dan gebeurde dat ook.

Bekkers was een beetje familieziek. Al zou het bisschopshuis in lichterlaaie staan, op zondagmiddag was hij bij zijn moeder. Kaarten en zo. Zijn moeder was hem alles. Zij heeft hem overleefd, vele jaren zelfs. Met zijn broers ging hij paardrijden. Dat was zijn grote passie. In Rooij kenden de mensen hem als de Zwarte Ruiter, door zijn zwarte priesterpak.

Aan de andere kant was hij een bisschop die graag celebreerde en als het zo uitkwam met genoeg de wijwaterkwast vastpakte om rond te zwiepen over de hoofden van zijn beminde gelovigen.

Bekkers was, net als paus Johannes XXIII, een man van grote pastorale bewogenheid, met veel zorg voor de mensen, maar hij wijzigde geenszins zijn opvattingen over de leer van de Kerk. Sterker nog: uit de nagelaten documenten blijkt overduidelijk dat hij veel moeite zou hebben gehad met wat in Nederland na zijn dood met de Kerk is gebeurd.

Kees van Hasselt

KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:

- | | |
|-------------|---|
| 14 februari | Noah Verstappen
zoon van Bram Verstappen en Monique Hoefnagels |
| 28 februari | Taisa van Rooijen
dochter van Niek v.Rooijen en Lonneke van Beucken |
| 6 maart | Cato van Kemenade
dochter van Peer van Kemenade en Tine Martens |
| 6 maart | Olga Poznanska
dochter v. Mateus Zabtockki en Magdalena Poznanska |
| 6 maart | Ruben Leenders
Zoon van Stefan Leenders en Astrid Lemmens |
| 20 maart | Romy, Jack en Tess de Groot
dochters en zoon van Antoine de Groot en Susan Martens |
| 3 april | Joep van der Loo,
zoon van Toine v.d. Loo en Janine Peters |
| 3 april | Rein van Melis
zoon van Marcel van Melis en Loes Loverbos |
| 10 april | Liva van Hal,
dochter van Rick van Hal en Lara Joosten |
| 10 april | Noah van Kerckhoven,
zoon van Dirk Heijligers en Linda van der Burgt |
| 10 april | Faye Heiligers,
dochter van Dirk Heijligers en Linda van der Burgt |
| 10 april | Levi Heijligers
zoon van Dirk Heijligers en Linda van der Burgt |

Overleden:

18 februari	Nellie van der Loo-Lintermans	Hof van Bluysen	96 jaar
22 februari	Nelly Beekwilder-v.Lierop	Kosmosplein	77 jaar
24 februari	Koos Munnichs	Hoodries	71 jaar
25 februari	Frans van Oosterhout	Houtstraat	66 jaar
25 februari	Loes v.Oosterhout-Compriet	R. de Cockstraat	76 jaar
26 februari	An Swinkels-Berkvens	De Lisse	89 jaar
29 februari	Zus van Gemert-Swanenberg	De Lisse	84 jaar
29 februari	Johan Ceelen	Crocusstraat	45 jaar
	Riek Linden Joosten	Ter Hofstadlaan Someren	94 jaar
5 maart	Jan Jansen	Hof van Bluysen	83 jaar
7 maart	Jan Koolen	A.v. Cuijckstraat	91 jaar
13 maart	Jo Berkvens-Driessen	Sengersbroekweg	85 jaar
14 maart	Wilfred v.d. Eijnden	Jasmijnstraat	47 jaar
19 maart	Bertha Nijssen-Wijnen	De Lisse	100 jaar
22 maart	Truus Eijsbouts – Jaspers	Oosterhout	93 jaar
22 maart	Mies Verbakel	Brouwhuis	85 jaar
23 maart	Piet van Deursen	Kesselcamp	69 jaar
28 maart	Dorus van der Loo	Hoodries	87 jaar
4 april	Sjaak Raijmakers	Hof van Bluysen	93 jaar
9 april	Wim Lintermans	Meijelseweg	73 jaar



VIERINGEN DE KOMENDE TIJD

Vieringen in Asten, in de H.Maria-presentatiekerk:

Donderdag	18.30 uur
Zaterdag	18.30 uur
Zondag	10.30 uur

Vieringen in Heusden, in de H.Antoniuserkerk:

Zaterdag	19.00 uur wisselend, niet wekelijks !
Zondag	9.15 uur wisselend, niet wekelijks !

Vieringen in Ommel, in de O.L.V. Presentatiekerk:

Zaterdag	18.15 uur
Zondag	10.00 uur
Maandag tm. vrijdag	8.00 uur mei tm. augustus
	8.30 uur september tm. april

In de meimaand zijn er vele extra vieringen. Zie bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag	19.00 uur in Ommel
---------	--------------------

Zorgcentrum De Lisse, op de 3e verdieping:

Maandag	10.30 uur Eucharistie, Em. pastoor Bakker
---------	---

De invulling van de weekeindvieringen:

Zaterdag 23 april

10.00 uur Asten	Gildemis St.Jorisgilde - Mariakoor
18.15 uur Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
- Heusden	GEEN VIERING

Zondag 24 april 5^e zondag van Pasen

9.15 uur Heusden	Eucharistieviering - Amicitia
10.00 uur Ommel	Eerste H. Communie
10.30 uur Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 30 april

18.15 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor
- Heusden GEEN VIERING

Zondag 1 mei 6^e zondag van Pasen Oprichting H.Franciscusparochie

9.15 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor
Meimaand Ommel - zie bijlage.

Donderdag 5 mei Hemelvaart van de Heer

10.30 uur Heusden1^e H.Communieviering - eigen zang communicanten
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zaterdag 7 mei

18.30 uur Asten Eucharistieviering – Jongerenkoor Jocanto
19.00 uur Heusden Woord- en Communieviering - Heusdens Gem. Koor
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zondag 8 mei 7^e zondag van Pasen / Moederdag

- Heusden GEEN VIERING
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zaterdag 14 mei

18.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor
- Heusden GEEN VIERING
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zondag 15 mei Hoogfeest van Pinksteren

9.15 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor
Meimaand Ommel - zie bijlage

Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag

- Heusden GEEN VIERING
- Asten GEEN VIERING
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zaterdag 21 mei

18.30 uur Asten Eucharistieviering - Puur Sangh
19.00 uur Heusden Woord- en Communieviering - In Cantare
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zondag 22 mei Drievuldigheidszondag

9.15 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
10.30 uur Asten 1^e H.Communiieviering -
Voordeldonk, Brigantijn, Horizon
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zaterdag 28 mei

18.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor
- Heusden GEEN VIERING
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zondag 29 mei Sacramentsdag

9.15 uur Heusden Eucharistieviering
9.30 uur Asten 1^e H.Communiieviering - Lambertus, Bonifatius,
Lover, Toverkruid, Deken van Hout (Het Talent)
11.30 uur Asten Kloekenmis - Astens Mannenkoor- Beiaardier
Meimaand Ommel - zie bijlage

Zaterdag 4 juni

18.15 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten H.Vormsel - Jongerenkoor Pippijn
19.00 uur Heusden Woord- en Communiedienst
Dankviering vormelingen - Nota Feliz

Zondag 5 juni

9.15 uur Heusden Eucharistieviering
10.00 uur Ommel Eucharistieviering - Dankviering Communicanten
Ceciliakoor
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 11 juni

18.15 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Dankviering communicanten - Common Voice
- Heusden GEEN VIERING

Zondag 12 juni

9.15 uur Heusden Eucharistieviering "H. Antonius" - Kerkkoor
10.00 uur Ommel Eucharistieviering - Ceciliakoor
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor - Gast in eigen kerk

Zaterdag 18 juni

18.15 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Eucharistieviering
19.00 uur Heusden Dankviering communicanten

Zondag 19 juni

9.15 uur Heusden Eucharistieviering
10.00 uur Ommel Eucharistieviering - Ceciliakoor
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 25 juni

18.15 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor
- Heusden GEEN VIERING

Zondag 26 juni

9.15 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
10.00 uur Ommel Eucharistieviering - Ceciliakoor
Uitreiking doopdruppels
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 2 juli

18.15 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor
- Heusden GEEN VIERING

Zondag 3 juli

9.15 uur Heusden Eucharistieviering
10.00 uur Ommel Eucharistieviering - Ceciliakoor
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 9 juli

18.15 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor
- Heusden GEEN VIERING

Zondag 10 juli

9.15 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
10.00 uur Ommel Eucharistieviering - Ceciliakoor
10.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor - Gast in eigen kerk

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 10.00 – 12.00 uur

Woensdag 10.00 – 12.00 uur

Donderdag 10.00 – 12.00 uur

19.00 – 20.00 uur

Vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Het secretariaat is gevestigd op Kerkstraat 4. Tel. 0493 – 691315.

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van de leden van het pastoraal team via **telefoon 691315 (secretariaat)**, of rechtstreeks:

Pastoor P.Scheepers 0493 - 691315 Spoed: 06 - 12544325

Kapelaan v. Overbeek 0493 - 691415 Spoed: 06 - 12192197

Pater Xavier 0493 - 491215 Spoed: 06 - 85248780

Pater A.J. van Steen svd. 0493 - 691427

Pater Zwirs 0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Maandag tm. vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,

op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

en na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.

vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam € 2,50.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44RABO 0163 6400 09 Rabobank

t.n.v. Angelusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk Wilhelminastraat 1-3 Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten: zie openingstijden secretariaat.

Openingstijden van de kerk:

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 9.00 – 18.00 uur

Donderdag, zaterdag 9.00 – 19.30 uur

Zondag 9.45 – 18.00 uur

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur

Zondag 9.45 – 18.00 uur

H. Antonius van Padua kerk Vorstermansplein 14 Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur

Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatie kerk Marialaan 16 (Mariabedevaart) Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 2
Periodieke gift in geld i.v.m. actie kerkbalans 2016

Gegevens
(parochiaan)

schenker

Naam _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum

Straat en huisnummer _____

Postcode/Woonplaats _____

Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K.Angelusparochie

om (bedrag in cijfers) € ,

(bedrag in letters) _____ euro

met ingang van dd-mm-jj: _____

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

In volgende termijnen { } per maand { } per kwartaal
 { } per halfjaar { } per jaar
 { } eenmalig
 { } anders, nl. _____

Ondertekening door
schenker

Plaats _____ Handtekening
Datum _____

